

Woensdag 25 november 2020
vierendertigste week door het jaar groen
De waarheid spreken

Johannes 14

de weg
de waarheid
het leven
JEZUS



 **MET GROTE EN KLEINE ZORGEN**

Met grote en kleine zorgen,
met dromen en met vragen
en goede en kwade dagen
zijn wij tot U gegaan.
Want U bent onze Vader,
U ziet ons in de ogen
en staat naar ons gebogen
en hoort ons allen aan.

Wanneer wij U niet hadden,
wat was er dan op aarde
dat aan ons leven waarde
en zin en uitzicht gaf?
Er mogen sterren vallen,
er mogen stormen woeden,
U blijft uw kind'ren hoeden,
U staat ons nooit meer af.

Bij U zijn mensen veilig.
Bij U zijn wij geborgen
met alle angst en zorgen,
met al wat ons verdriet.
Wij komen U bedanken
dat U in alle mensen,
die zich een Vader wensen,
uw eigen kind'ren ziet.



Soms hebben woorden de kracht om je leven te veranderen. Het kan een zin zijn die je leest en die je raakt, een verhaal dat je plotsklaps op heel andere gedachten brengt. Het zijn die bijzondere keren dat je voelt dat er een diepe waarheid schuilt in wat je hoort of leest. Jezus spreekt zulke woorden tot ons. Vandaag horen we hoe Hij ons oproept om ook zelf te getuigen van de waarheid. Hij zal ons hierbij helpen want

Hij legt zijn woorden in onze mond. Heer, hoor mijn gebed, luister naar mijn smeken. HEER, ONTFERM U.
Ik strek mijn handen naar U uit als een land dat smacht naar regen. CHRISTUS, ONTFERM U.
Wijs mij de weg die ik moet gaan, naar U gaat mijn verlangen uit. HEER, ONTFERM U.



Gebed:

Eeuwige God,
groot en wonderbaar zijn uw tekenen,
die U aan uw volk hebt gedaan.
Uit uw woorden spreekt diepe wijsheid
en rechtvaardig bent U in uw oordeel.
Laat ons geheel en al op U gericht zijn
en luisteren naar wat U ons zegt.
Dat uw Woord ons mag raken
en ons leven doet veranderen.
Zo mogen wij uitgroeien tot mensen
die met heel hun hart van U getuigen,
vandaag en alle dagen, tot in eeuwigheid. *Amen.*



Eerste lezing: uit de Openbaring van Johannes 15,1-4
Ik, Johannes, zag in de hemel opnieuw een indrukwekkend,
wonderbaarlijk teken:

het waren zeven engelen met de zeven laatste plagen,
waarmee aan Gods woede een einde komt.

Toen zag ik iets als een zee van glas, vermengd met vuur.

Op de glazen zee stonden zij die het beest,
zijn beeld en het getal van zijn naam hadden overwonnen.

Ze hadden lieren om daarop te spelen voor God.

Ze zongen het lied van Gods dienaar Mozes en het lied van
het lam: 'Groot en wonderbaarlijk zijn uw werken, Heer,
onze God, Almachtige, rechtvaardig en betrouwbaar is uw
bestuur, vorst van de volken. Wie zou u, Heer, niet vereren,
uw naam niet prijzen?

Want u alleen bent heilig.

Alle volken zullen komen en zich voor u neerbuigen,
want uw rechtvaardige daden zijn geopenbaard.'



Tussenzang: GOD ROEPT.... mel. Uit vuur en ijzer

God roept de mens in ied're tijd
en spreekt tot hem van eeuwigheid;
Hij geeft niet om vrijblijvendheid,
maar vraagt zichzelf te geven.

Te horen naar wat Hij zegt
Zijn woord in ieders hart gelegd,
tezamen een taal die zegt
dat liefde staat voor delen.

Wie oren om te horen heeft
en handen om te geven heeft,
wie liefde voor het leven heeft
kan delen met elk ander.

Al werkend aan wat God wil
wordt ieder mens een beetje stil
en ziet door een nieuwe bril
het leven als geen ander.

Niet ieder die het roepen hoort,
Zijn Stem wordt vaak de mond gesnoerd.
Gods Zoon bracht ons een helder woord
dat zelfs een kind kan horen.

Al lopend aan Jezus' hand
krijgt duisternis een lichte kant,
wordt zichtbaar een hoop die brandt:
Gods vrede zal daar gloren!



Tweede lezing: uit het Evangelie volgens Lucas 21,12-19
Jezus zei tegen de leerlingen:

Maar eerst zullen jullie worden mishandeld en vervolgd
en uitgeleverd aan de synagogen, jullie zullen worden
opgesloten in de gevangenis en worden voorgeleid aan
koningen en gouverneurs omwille van mijn naam.

Dan zullen jullie moeten getuigen.

Bedenk wel dat jullie je verdediging niet moeten
voorbereiden. Want ik zal jullie woorden van wijsheid
schenken, die door geen van je tegenstanders kunnen
worden weerstaan of weersproken.

Zelfs je ouders en broers, verwanten en vrienden zullen je uitleveren, sommigen van jullie zullen worden terechtgesteld, en jullie zullen door iedereen worden gehaat omwille van mijn naam. Maar geen haar van je hoofd zal verloren gaan.

Red je leven door standvastigheid!



Voorbede

Eeuwige God,

heilig, rechtvaardig en waarachtig zijn uw wegen.

In vol vertrouwen bidden wij U:

- voor mensen die zich zorgen maken over deze tijd, voor wie geen vertrouwen hebben in de toekomst; dat zij kracht putten uit de vriendschap om hen heen. Laat ons bidden...
- voor volkeren die gebukt gaan onder honger en oorlogsgeweld, voor kinderen en ouders die uit elkaar worden gerukt; dat er mensen zijn die hun leven ten goede keren.
Laat ons bidden...
- voor wie inspirerende en waarachtige woorden spreken, voor mensen die onrecht aan de kaak durven stellen;
dat uw heilige Geest in en door hen werkzaam is.
Laat ons bidden...

God, wil naar ons horen, zo bidden wij U.
Help ons uw tekenen te verstaan.
en bij te dragen aan uw koninkrijk,
door Christus, onze Heer. *Amen.*



BROOD OP TAFEL

Brood op tafel, een hand gevuld
met wat in het leven g3een uitstel duldt
de honger stillen ieder dag
gewoon wat een mens niet ontbreken mag

Beker met wijn, een vredeswens
elkaar begroeten van mens tot mens
verbonden worden met iedereen
want wie houdt het uit moederziel alleen

Maaltijd houden met Hem die sprak
en zich in Zijn leven tot voedsel brak
Kon samen eten en drink van de wijn
want zo wil Hij zelf in ons midden zijn



Offerandegebed:

God van liefde, wij willen zijn zoals U ons graag ziet.
Wij hebben zo juist op de altaartafel brood en wijn
geplaatst. Ze zijn het resultaat van de creativiteit van U,
God, en het gebruik van de mogelijkheden, die U in mensen
hebt gelegd. Uw creativiteit, het voorbeeld
van Uw Zoon, de kracht van Uw Geest samen met de

mogelijkheden, die mensen gekregen hebben,
maken veel mogelijk.

We kunnen van Uw schepping iets moois maken, Uw Rijk vestigen. Wij vragen Uw Zoon Jezus, dat Hij doet wat Hij gedaan heeft met brood en wijn gedurende zijn laatste avondmaal.

Wij vragen Hem, dat Hij wanneer wij brood en wijn met elkaar delen als broeders en zusters, ze maakt tot Zijn lichaam en bloed in ons, opdat wij gesterkt worden in het werken aan een meer leefbare wereld.

Wij vragen het Hem die met U en de H. Geest leeft tot in eeuwigheid.



Prefatie:

De Heer zal bij u zijn.

De Heer zal u bewaren.

Verheft uw hart.

Wij zijn met ons hart bij de Heer.

Brengen wij dank aan de Heer onze God.

Hij is onze dankbaarheid waardig.

God van liefde,

wij danken U dat U ons de mogelijkheden gegeven hebt te werken aan de aarde, zodat al uw schepselen er

op waardig menselijke wijze kunnen wonen, werken en leven. Echter, steeds weer opnieuw moeten we

constateren, dat we tekort schieten en onze mogelijkheden niet volgens uw bedoelingen gebruiken.

Wij zijn dankbaar, dat U Uw Zoon een van ons hebt laten worden. Hij is ons voorgegaan op de weg,

zoals wij die zouden moeten gaan.
Hij heeft ons voorbereid op de dingen, die komen zouden.
Hij heeft ons beloofd bij ons te zijn,
ons de taal en de wijsheid te geven om te bewerkstelligen
dat wij werken aan de komst van uw Rijk op aarde.
Wij zijn dankbaar, dat Hij zelf consequent is gebleven
en zo de grens heeft doorbroken, waar wij steeds tegenaan
liepen de grens van de dood, die ons remde te doen wat
we zouden moeten doen. Eenmaal de weg tot het einde
gegaan beloofde Hij ons de H. Geest als stimulator voor het
goed gebruiken van alles wat we in ons hebben.
Dankbaar voor dit alles zingen wij daarom: Heilig



Eucharistisch gebed V

God, onze Vader,
wij danken U met heel ons hart, want Gij hebt ons tot leven
geroepen, Gij hebt ons bestemd voor het geluk in Jezus, uw
Zoon, onze Heer.
In Hem zien wij uw goedheid en uw wil om ons allen te
redden. Hij is het verlossende Woord, uw helpende hand.

Nooit willen wij vergeten
hoe Hij één werd met ons in lijden en dood.
Onze last maakte Hij tot de Zijne, zijn trouw werd de onze.
Blijvend zijn wij U dank verschuldigd om Hem.

God, onze Vader, wij vragen U:
zend over dit brood en deze wijn
de kracht van uw heilige Geest;

dat zij voor ons het Lichaam en Bloed worden van uw veelgeliefde Zoon, Jezus Christus.

Toen het paasfeest op handen was kwam zijn uur. Hij had de zijnen in de wereld bemind; nu gaf Hij hun een bewijs van zijn liefde tot het uiterste toe.

In het bewustzijn dat Hij van U was uitgegaan en naar U terugkeerde, heeft Hij het brood in zijn handen genomen, en zijn ogen opgeslagen naar U, God, zijn almachtige Vader, de zegen uitgesproken, het brood gebroken en aan zijn leerlingen gegeven met de woorden:

NEEMT EN EET HIERVAN, GIJ ALLEN, WANT DIT IS MIJN LICHAAM, DAT VOOR U GEGEVEN WORDT .

Zo nam Hij ook, toen zij gegeten hadden, de beker in zijn handen, Hij sprak de zegen en het dankgebed, reikte hem over aan zijn leerlingen en zei:
NEEMT DEZE BEKER EN DRINKT HIER ALLEN UIT ,
WANT DIT IS DE BEKER VAN HET NIEUWE ALTIJDDURENDE VERBOND, DIT IS MIJN BLOED
DAT VOOR U EN ALLE MENSEN WORDT VERGOTEN
TOT VERGEVING VAN DE ZONDEN.
BLIJFT DIT DOEN OM MIJ TE GEDENKEN.

Verkondigen wij het mysterie van het geloof.

A: Als wij dan eten van dit brood en drinken uit deze beker, verkondigen wij de dood des Heren totdat Hij komt.

Trouw aan dit woord, Vader
gedenken wij Jezus Christus, uw Zoon, onze Heer:

zijn overgave in lijden en dood, de overwinning van zijn
verrijzenis en de glorie van zijn hemelvaart;
wij bieden U deze gaven aan,
het levende brood en de heilzame beker, terwijl wij vol
vertrouwen uitzien naar zijn komst in heerlijkheid.

Zend nu, Vader, de Trooster en Helper in ons midden, uw
heilige Geest. Wek de gezindheid van Jezus Christus in ons
hart. Sterk ons vertrouwen, verruim onze liefde.
Raak ons met vuur van uw Geest en breng ons elkaar
nabij.

Vrijmoedig in deze Geest bidden wij U, Vader,
voor uw heilige Kerk. Bescherm haar en leid haar;
geef haar vrede en eenheid over de hele wereld.
Geef wijsheid en kracht aan paus Franciscus,
aan onze bisschop Johannes, en aan allen
die Gij als herder in uw Kerk hebt aangesteld.

Gedenk in uw goedheid ook degenen, die een bijzondere
plaats innemen in ons hart en vergeet niet hen,
die door de dood van ons zijn heengegaan.
Samen met heel uw volk,
met de maagd Maria, de moeder van de Heer,
met de apostelen, martelaren en al uw heiligen;
samen ook met allen ter wereld,
die op U hun vertrouwen hebben gesteld,
vragen wij om uw barmhartigheid,
erkennen wij uw grootheid en brengen wij U onze dank,
door Jezus, uw Zoon, onze Heer.

Door Hem en met Hem en in Hem
zal uw Naam geprezen zijn,
Heer onze God, almachtige Vader,
in de eenheid van de heilige Geest
hier en nu en tot in eeuwigheid. Amen



Onze Vader:



Vredesgebed:

God van liefde,
Uw zonen en dochters lijken
niet altijd te weten,
hoe er, in Uw Geest,
omgegaan moet worden
met de situatie, waarin ze leven.

Te vaak zien we dat we medemensen gebruiken en
misbruiken. Ook blijkt de angst om fouten te maken
verlammend te werken.

Uw Zoon Jezus heeft ons proberen duidelijk te maken,
dat wij niet voor niets zijn geschapen
naar uw beeld en gelijkenis.

Immers Jezus heeft ons vrienden genoemd, geen dienaren.

Moge dat, samen met de belofte ons de juiste taal en
wijsheid te geven, ons het vertrouwen geven,
dat wij in staat zijn zo in het leven te staan, dat er
hoop en vertrouwen van ons uitgaat en dat we blijven
geloven, dat - met ieders hulp - Uw Rijk er komt.

Het zal een Rijk zijn van vrede en gerechtigheid.

Moge angst van u allen verdwijnen
en moge de vrede met u zijn.





Lam Gods



Uitnodiging tot communie:

Niet als dienaren, maar als vrienden nodigt Jezus mensen uit voor zijn gastmaal.

Gelukkig zijn wij, dat ook wij eraan mogen deelnemen, want zie: Dit is...



Communielied: EET EN DRINKT

Eet en drinkt van brood en wijn
tot mijn gedachtenis
en weet dat er in angst en pijn
een weg naar vrede is.

Deelt het leven met elkaar
tot mijn gedachtenis
en schenkt elkaar voor alle haat
alleen vergiffenis.

Leeft in liefde met elkaar
tot mijn gedachtenis
en maakt zo in uw daden waar,
dat leven geven is!



Slotgebed

Eeuwige God,
U bent rechtvaardig en waarachtig,
U voedt ons met woorden van wijsheid
en brood dat ons tot leven wekt.
Wij danken U voor dit alles en bidden:
laat uw waarheid in ons wonen
en geef ons de moed en de kracht
om daar telkens van te getuigen.
Zo mag deze aarde een plaats worden
waar uw Woord leeft en groeit,
door Christus, onze Heer,
vandaag en tot in eeuwigheid. *Amen.*



Zegenbede:

We hebben gehoord hoe Jezus ons hoop geeft.
Moge wij daaruit kracht putten
opdat wij steeds beter onze bijdragen kunnen leveren
aan de opbouw van een betere wereld.
Moge Gods zegen ons daar elke dag bij helpen: Vader, ...



Slotlied: GEEST DIE VUUR EN LIEFDE ZIJT

Geest, die vuur en liefde zijt,
Geest die leeft van eeuwigheid,
voortkomt van de Zoon en Vader,
leid, o Heer, ons altijd nader
door uw liefde, door uw licht,
tot uw heilig aangezicht.

Geest van wijsheid, Geest van raad,
aller dingen zuiv're maat,
Trooster, die met wond're krachten
bijstaat wie in leed versmachten:
wees ons op de levenszee:
vaste baak en veil'ge ree.

Geest, die waakzaam zijt en sterk,
hoed het schip van Christus' Kerk.
Stuur het tot aan 't zalig ende,
tot der tijden loop zich wende
v an deez' onbestendigheid,
in uw stralend' eeuwigheid.



