

Woensdag 24 maart 2021

Vijfde week van de veertigdagentijd -

Heilige Oscar Romero, bisschop en martelaar paars



God maakt ons vrij

Openingslied: VASTENLIED (mel. Wonen overal)

Volgeling van Jezus wereldwijd,
zoeken naar toekomst vol duurzaamheid.
't leven genieten, genoeg is genoeg.
Jij daar, sta op, sla de hand aan de ploeg.
Mensen, sluit je aan!

Keuzes maken: dit is de tijd!
Toon daarin trouw en standvastigheid.
Wensen en grenzen, kies leven, geen dood,
niemand verandert een steen in brood.
Mensen, maak je keus!

Toekomst, open en ongewis,
leer ons de kracht van geschiedenis.
Blijven vertrouwen in donkere nacht,
put inspiratie uit wat is volbracht.
Mensen, ga nu door!

Tegenstanders zijn wereldwijd.
Blijf niet volharden in groot verwijt.
Ieder kan vallen, wie raapt jou dan op?
Schep nieuwe kansen en geef nooit op.
Houd elkander vast!

Inleiding

We leven in een maatschappij waarin we verleid worden om 'afgoden' te vereren. Allerlei reclames vertellen ons wat we allemaal moeten hebben en doen om gelukkig te zijn of mee te tellen. In de eerste lezing van vandaag horen we dat drie mannen het verzoek weerstaan om een gouden beeld te aanbidden. Ook Jezus blijft trouw aan God en de waarheid. God beschermt de mensen die zich op Hem richten. Hij maakt ons vrij van wat onecht is. Vandaag gedenkt de Kerk Oscar Romero, de bisschop van San Salvador die op 24 maart 1980 werd doodgeschoten, terwijl hij de mis vierde. Hij kwam op voor de arme bevolking van zijn land, die wreed werd onderdrukt door de politieke leiders. Dat hij de kant van de slachtoffers koos, werd hem uiteindelijk fataal. Tweeënhalf jaar geleden heeft paus Franciscus deze 'bisschop van de armen' heilig verklaard. Zijn standvastige levenshouding is nog altijd een bron van inspiratie voor velen, ook voor ons. Laten we God vragen om ontferming.

BOETE

Verberg, Heer, uw gelaat niet voor ons,
vergeet niet onze ellende en nood. HEER, ONTFERM U.
Met lichaam en ziel in het stof zijn wij vast aan
de aarde gebonden. CHRISTUS, ONTFERM U.
Sta op en kom ons te hulp,
bevrijd ons omwille van uw liefde. HEER, ONTFERM U.

Gebed:

Eeuwige God,
er komt soms zoveel op ons af in deze wereld
dat wij overspoeld dreigen te raken
door alle uitdagingen en verleidingen.
Wij bidden U: zet ons stil en leer ons
te onderscheiden wat echt van waarde is.
Help ons goede leerlingen te worden van uw Zoon,
te luisteren naar zijn woord en Hem trouw te zijn.
Dan zullen we leven in waarheid en vrijheid,
vandaag en zolang er dagen zijn. **Amen.**

Eerste lezing: uit de profeet Daniël 3,14-20.91-92.95 (= NBV: Dan 3, 14-20.24-25.28)

Koning Nebukadnessar vroeg aan de mannen van Sadrak:
`Is het waar, Sadrach, Mesach en Abednego, dat jullie mijn
goden niet vereren en niet willen neerknielen voor het
gouden beeld dat ik heb opgericht? Luister goed, als jullie je
bereid tonen om, zodra je de muziek van hoorn, panfluit,
lier, luit, citer, dubbelfluit en andere instrumenten hoort, op
je knieën te vallen en in aanbidding te buigen voor het beeld
dat ik gemaakt heb...

Maar weigeren jullie te buigen, dan worden jullie onmiddellijk in een brandende oven gegooid. En welke god zal jullie dan uit mijn handen kunnen redden?' Sadrach, Mesach en Abednego zeiden hierop tegen de koning: 'Wij vinden het niet nodig, Nebukadnessar, uw vraag te beantwoorden, want als de God die wij vereren ons uit een brandende oven en uit uw handen kan redden, zal hij ons redden. Maar ook al redt hij ons niet, majesteit, weet dan dat wij uw goden niet zullen vereren, noch zullen buigen voor het gouden beeld dat u hebt opgericht.' Nebukadnessar werd razend, en met een van woede vertrokken gezicht keek hij Sadrach, Mesach en Abednego aan. Hij gaf opdracht de oven zevenmaal heter op te stoken dan men gewoonlijk deed. En hij beval enkele van de sterkste mannen uit zijn leger om Sadrach, Mesach en Abednego te knevelen en in de brandende oven te gooien. Toen sloeg de schrik koning Nebukadnessar om het hart. Hij stond haastig op en zei tegen zijn raadsheren: 'Wij hebben toch drie geknevelde mannen in het vuur gegooid?' Zij antwoordden: 'Zeker, majesteit.' Hij vervolgde: 'Maar ik zie vier mannen vrij rondlopen in het vuur. Ze zijn ongedeerd en de vierde lijkt op een godenzoon!' Nebukadnessar liep naar de deur van de brandende oven en riep: 'Sadrach, Mesach en Abednego, dienaren van de hoogste God, kom naar buiten, kom hier!' Toen kwamen Sadrach, Mesach en Abednego uit de vlammen naar buiten. Nebukadnessar nam het woord.

Hij zei: 'Geprezen zij de God van Sadrach, Mesach en Abednego, die zijn engel heeft gezonden en zijn dienaren gered. Zij hebben zich op hem verlaten, zij hebben het bevel van de koning genegeerd en hun lichaam prijsgegeven, omdat zij voor geen andere dan hun eigen God willen neerknielen of buigen.'

Tussenlied: WIJ ZOEKEN U.

Wij zoeken U als wij samenkomen,
hopen dat Gij aanwezig zijt,
hopen dat het er eens van zal komen:
mensen in vrede vandaag en altijd.

Wij horen U in oude woorden,
hopen dat wij Uw stem verstaan.
hopen dat zij voor ons gaan verwoorden
waarheid en leven, de bron van bestaan.

Wij breken brood en delen het samen,
hopen dat het wonder geschiedt,
hopen dat wij op Hem gaan lijken
die ons dit teken als spijs achterliet.

Wij vragen U om behoud en zegen,
hopen dat Gij ons bidden hoort,
hopen dat Gij ons adem zult geven:
geestkracht die mensen tot vrede bekoort

Tweede lezing: uit het Evangelie volgens Johannes 8,31-42

Tegen de Joden die in hem geloofden zei Jezus:

‘Wanneer u bij mijn woord blijft, bent u werkelijk mijn leerlingen.

U zult de waarheid kennen, en de waarheid zal u bevrijden.’

Ze zeiden: ‘Wij zijn nakomelingen van Abraham

en we zijn nooit iemands slaaf geweest —

hoe kunt u dan zeggen dat wij bevrijd zullen worden?’

Jezus antwoordde: ‘Waarachtig, ik verzeker u:

iedereen die zondigt is een slaaf van de zonde.

Nu blijft een slaaf niet voor eeuwig in huis, maar de Zoon

blijft wel voor eeuwig. Dus wanneer de Zoon u vrij zal

maken, zult u werkelijk vrij zijn.

Ik weet wel dat u nakomelingen van Abraham bent.

Toch wilt u mij doden, omdat er in u geen ruimte is voor wat

ik zeg. Ik spreek over wat ik gezien heb bij mijn Vader,

u doet wat u gehoord hebt van uw vader.’

‘Onze vader is Abraham,’ zeiden ze.

Maar Jezus zei: ‘Als u echt kinderen van Abraham bent,

zou u moeten doen wat Abraham deed.

Maar nee, u wilt mij, iemand die u de waarheid heeft

gezegd, die hij van God gehoord heeft, doden — zoiets

heeft Abraham niet gedaan.

Maar u doet inderdaad wat Cm vader deed!’

Ze zeiden: ‘Wij zijn geen bastaardkinderen! We hebben

maar één Vader: God.’

‘Als God uw Vader was,’ zei Jezus tegen hen, ‘zou u mij

liefhebben, want ik ben bij God vandaan gekomen toen ik

hiernaartoe kwam. Ik ben niet namens mezelf gekomen,

maar hij heeft mij gezonden.



Voorbede Eeuwige God,

U bent het die ons werkelijk kan bevrijden uit de greep van het kwaad.

Op voorspraak van de heilige bisschop Oscar Romero, die wij vandaag gedenken, richten wij ons tot U en bidden:

- voor mensen die verstrikt zijn geraakt in leugens, bang zichzelf te laten zien zoals ze zijn; dat zij de moed krijgen om zich te laten kennen...

- voor mensen die verslaafd zijn geraakt en niet op eigen kracht hun verslaving kunnen overwinnen; dat zij bevrijdende wegen zoeken en vinden...
- voor mensen die proberen te leven vanuit vertrouwen, die het geloof in U en in hun medemens niet zijn verloren; dat zij gesterkt worden in de overtuiging dat U hen bijstaat...

Goede God,
 zo bidden wij tot U in het vertrouwen
 dat U naast ons staat en ons helpt,
 zoals U eens de drie jongemannen in de oven bijstond.
 Verhoor ons omwille van Jezus Christus,
 die door U gezonden is om ons vrij te maken,
 vandaag en al onze dagen. **Amen.**

Tafellied: GOD ROEPT.... *mel. Uit vuur en ijzer*

God roept de mens in ied're tijd
 en spreekt tot hem van eeuwigheid;
 Hij geeft niet om vrijblijvendheid,
 maar vraagt zichzelf te geven.
 Te horen naar wat Hij zegt
 Zijn woord in ieders hart gelegd,
 tezamen een taal die zegt
 dat liefde staat voor delen.

Wie oren om te horen heeft
en handen om te geven heeft,
wie liefde voor het leven heeft
kan delen met elk ander.

Al werkend aan wat God wil
wordt ieder mens een beetje stil
en ziet door een nieuwe bril
het leven als geen ander.

Niet ieder die het roepen hoort,
Zijn Stem wordt vaak de mond gesnoerd.
Gods Zoon bracht ons een helder woord
dat zelfs een kind kan horen.

Al lopend aan Jezus' hand
krijgt duisternis een lichte kant,
wordt zichtbaar een hoop die brandt:
Gods vrede zal daar gloren!

Bidt allen dat mijn.....

Gebed over de *gaven*

Eeuwige God,
U kunnen wij vertrouwen,
zelfs als we door vuur moeten gaan,
want U geeft ons wat wij nodig hebben.
Wij bieden U dankbaar deze gaven aan
en bidden: aanvaard dit brood en deze wijn
als teken van onze verbondenheid met U.
Dat ze ons mogen bemoedigen
om onze weg door het leven te gaan

in eerlijkheid en overgave aan U.

Dit vragen wij door onze Heer Jezus Christus,
vandaag en tot in de eeuwen der eeuwen. **Amen.**

Eucharistisch gebed VII (voor de verzoening I)

De Heer zal bij u zijn.

a. De Heer zal u bewaren.

Verheft uw hart.

a. Wij zijn met ons hart bij de Heer.

Brengen wij dank aan de Heer, onze God.

a. Hij is onze dankbaarheid waardig.

Ja, het is passend en goed

dat wij U dankzeggen,

God, menslievend en barmhartig als Gij zijt.

Gij laat nooit af ons op te roepen

tot een leven vol geluk.

Gij zijt een God van tederheid en mededogen;

altijd staat Gij gereed om te vergeven,

en al wie gezondigd heeft

nodigt Gij telkens weer uit

zich te verlaten op uw barmhartigheid alleen.

Hoe dikwijls werd uw verbond door ons verbroken,
maar berusting kent Gij niet:

een nieuw verbond hebt Gij tot stand gebracht
door Jezus, uw Zoon, onze Heer.

Zo dicht hebt Gij de mensen naar U toegehaald
dat niets ons nog van U kan scheiden.

In deze tijd van verzoening en genade
geeft Gij uw volk gelegenheid
in Christus te herademen en zich tot U te keren,
om meer dan ooit uw heilige Geest te volgen
en zo in dienst te staan van heel de mensheid.
Vol bewondering en dank
om uw liefde die zoveel vermag,
om de vreugde der verlossing die Christus heeft
gebracht,
zingen en belijden wij
met ontelbaar velen in de hemel en op aarde:

Heilig.

Gij zijt waarlijk heilig, onze Heer,
de bron van alle heiligheid.

Heilig dan deze gaven
met de dauw van uw heilige Geest,
dat zij voor ons worden tot Lichaam en Bloed

Toen Hij werd overgeleverd
en vrijwillig zijn lijden op zich nam,
nam Hij het brood, sprak de dankzegging uit,
brak het en gaf het zijn leerlingen met deze woorden:

Neemt en eet hiervan, gij allen,
want dit is mijn Lichaam,
dat voor u gegeven wordt.

Zo nam Hij na de maaltijd ook de kelk,
sprak opnieuw de dankzegging uit,
en gaf hem zijn leerlingen met deze woorden:

Neemt deze beker
en drinkt hier allen uit,
want dit is de beker
van het nieuwe altijddurende verbond,
dit is mijn Bloed
dat voor u en alle mensen wordt vergoten
tot vergeving van de zonden.

Blijft dit doen om Mij te gedenken.

Verkondigen wij het mysterie van het geloof.

**A. Heer Jezus, wij verkondigen uw dood
en wij belijden tot Gij wederkeert,
dat Gij verrezen zijt.**

Zijn dood en verrijzenis indachtig, God,
bieden wij U aan
het levensbrood en de kelk van het heil.
Wij danken U omdat Gij ons waardig keurt
om voor uw aangezicht te staan
en uw heilige dienst te verrichten.

**A. Zó delen wij in het Lichaam en Bloed van Christus
en wij smeken U dat wij
door de heilige Geest worden vergaderd
tot één enige kudde.**

Denk toch, Heer, aan uw kerk,
verspreid over de hele wereld,

dat haar liefde volkomen wordt,
één heilig volk met N. onze paus
en N. onze bisschop,
en allen die uw heilig dienstwerk verrichten.

**A. Gedenk ook onze broeders en zusters
die reeds ontslapen zijn in de hoop der verrijzenis,
ja, alle gestorvenen dragen wij op aan uw zorg.
Neem hen aan en laat hen verschijnen
in het licht van uw gelaat.**

Wij vragen U, ontferm U over ons allen,
opdat wij tezamen met de maagd Maria,
de moeder van Christus, met de apostelen
en met alle heiligen, die hier eens leefden in uw
welbehagen, waardig bevonden worden
het eeuwig leven deelachtig te zijn
en U loven en eren.

Door Jezus Christus, uw Zoon.

A. Door Hem en met Hem en in Hem zal uw Naam geprezen
zijn, Heer onze God, almachtige Vader, in de eenheid van
de heilige Geest hier en nu tot in eeuwigheid. Amen.

ONZE VADER....

VREDES WENS....

LAM GODS.....

Communielied: VERNIEUW GIJ MIJ .

Vernieuw Gij mij, o eeuwig Licht!
God, laat mij voor Uw aangezicht,
geheel van U vervuld en rein,
naar lijf en ziel herboren zijn.

Schep, God, een nieuwe geest in mij,
een geest van licht, zo klaar als Gij;
dan doe ik vrolijk wat Gij vraagt
en ga de weg die U behaagt.

Wees Gij de zon van mijn bestaan,
dan kan ik veilig verder gaan,
tot ik U zie, o eeuwig Licht,
van aangezicht tot aangezicht.

Slotgebed

Eeuwige en enige God,
door uw Woord en uw gaven
heeft U ons vertrouwen in U gesterkt.
Wij danken U dat U ons opvangt als we vallen.
Blijf ons behoeden, zodat we niet wankelen
als verleidingen op ons pad komen.
Help ons elkaar te ondersteunen
en elkaar door uw waarheid te bevrijden.
Dit vragen wij U door Jezus Christus,
uw Zoon en onze broeder in eeuwigheid. **Amen.**

Slotlied: PELGROMSTOCHT DER MENSEN

Pelgrimstocht der mensen
veertig jaar woestijn
onvervulde wensen
't land zal heerlijk zijn
wie aanhoort ons bidden
wie ziet naar ons om?
God trekt in ons midden,
kom Heer Jezus, kom

Vrucht van eenzaam sterven
't leven overwon
wij gaan 't land nu ervan
God is zelf haar zoon
trekkers vol vertrouwen
werpt uw last op hem
God is zelf aan 't bouwen
't nieuw Jeruzalem



