

Woensdag 16 december 2020
Derde week van de advent paars
Visioenen voor vandaag



ALLE MENSEN WORDEN BROEDERS a-f

mel.: Alle Menschen werden Brüder

Zelfs nu wij verjaardag vieren
blijven wij op afstand staan,
broeders, zusters, mensenhoeders,
vrij van elke eigenwaan,
velen door Corona getroffen,
en de zwakken wel het meest,
helend met elkaar verbonden,
één van hart en één van geest.

Aandacht geven, samen zoeken,
naar een mogelijk contact,
met de zwakken, met de sterken,
in de eenheid zit de kracht.
Allen zoekend naar de wegen
die wij samen kunnen gaan,
om de wereld hoop te geven,
op een goed en warm bestaan.

Alle mensen worden broeders,
als zij trouw zijn aan elkaar,
broeders, zusters, mensenhoeders,
samen maken zij het waar.
Hiervan blijven allen dromen,
`t is de wens van alleman,
dat wij volgend jaar weer vieren
wat nu even echt niet kan

Welkom

“Visioenen voor vandaag” is het thema gepland voor deze dag, die toevallig mijn verjaardag is. Maar welke visioenen kun je, mag je nog hebben wanneer je 80 wordt. Want wij - nuchtere Nederlanders - staan toch stevig met beide voeten op de grond. Wat mag je nog verwachten op zo’n leeftijd. Wanneer je echter om je heen kijkt, dan zie je dat er na de 80 nog heel wat mogelijk is. Hoeveel van onze zeer actieve vrijwilligers hebben die grens van 80 al niet overschreden. Dus ja, we kunnen wat met dit thema. We zijn nu in de kersttijd. Waarom zijn we eigenlijk zo gevoelig voor de sfeer van deze tijd? De mooie kerstversieringen

doen ons blijkbaar wat, of niet soms? Waarom hebben we anders zo'n haast met het opzetten van de kerstboom met al zijn lichtjes en kleurrijke ballen? We zijn duidelijk ook gevoelig voor visioenen. Visioenen geven hoop en openen dan vaak onverwachte wegen al heeft dat na de toespraak van de minister-president van maandag wel een behoorlijke knauw gekregen. Jesaja gaf in zijn tijd die hoop in elk geval wel aan mensen, die verdreven waren van eigen huis en haard en in een ander land moesten leven, zonder te weten wanneer ze weer terug zouden kunnen. Klinkt ons dat ook niet bekend in de oren? Misschien ligt er in deze sfeervolle kersttijd wel een taak voor ons naar mensen toe die in ons land leven juist ook omdat ze hebben moeten vluchten vanwege onvoorstelbare toestanden in eigen thuisomgeving. Staan wij even stil bij de vraag, hoe wij kunnen helpen visioenen om te buigen tot hoop die tot actie leidt. Mochten we kansen hebben laten liggen hoop te wekken in harten van anderen en daardoor ook in ons eigen hart, vragen we dan om Gods erbarmen.

Luister, Heer, geef mij antwoord, U bent mijn beschermer, U behoort ik toe. HEER, ONTFERM U. Verlos uw dienaar, ik vertrouw op U, mijn verlangen gaat naar U uit. CHRISTUS, ONTFERM U. Wijs mij uw weg, Heer, ik zal hem gaan in trouw aan U. HEER, ONTFERM U.

Gebed

God, Ene, U die de aarde hebt gemaakt
en ons als woonplaats hebt gegeven,
wij zoeken U in het licht en in de duisternis,
in situaties van vrede en van onheil en vandaag de dag in
de situatie van Corona. Laat U vinden midden in onze
werkelijkheid, maar vooral in Jezus, uw rechtvaardige en
onze verlosser in eeuwigheid. **Amen.**

Eerste lezing: uit de profeet Jesaja 45,6b-8.18.21b-25

Zo spreekt God. Ik ben de HEER, er is geen ander
die het licht vormt en het donker scheidt,
die vrede maakt en onheil scheidt.
Ik ben het, de HEER, die al deze dingen doet.
Hemel, laat gerechtigheid neerregenen, laat haar
neerstromen uit de wolken, en laat de aarde zich
openen. Laten hemel en aarde redding voortbrengen
en ook het recht doen ontspruiten.
Ik, de HEER, heb dit alles geschapen.
Dit zegt de HEER, die de hemel geschapen heeft — hij is
God! —, die de aarde gemaakt en gevormd heeft en die
haar heeft gegrondvest — niet als chaos schiep hij de
aarde, maar om te bewonen heeft hij haar gevormd:
Ik ben de HEER, er is geen ander.
Wie heeft dit van meet af aan laten horen,
wie heeft het lang tevoren aangekondigd?
Was ik dat niet, de HEER? Buiten mij is er geen god.
Alleen ik ben een rechtvaardige God, alleen ik breng
redding. Keer terug naar mij en laat je redden, ook jullie
aan de einden der aarde; want ik ben God, er is geen

ander. Ik heb bij mijzelf gezworen: Uit mijn mond komt
gerechtigheid voort,
een woord dat ik spreek wordt niet herroepen. Voor mij
zal elke knie zich buigen en elke tong zal bij mij zweren.
'Alleen bij de HEER,' zal men zeggen, 'is gerechtigheid
en macht te vinden.'

Allen die zich tegen hem keerden zullen tot hem komen
en beschaamd staan. Heel het nageslacht van Israël
zal bij de HEER recht vinden en zich gelukkig prijzen.

Tussenzang: ALS GIJ NAAR DE WOORDEN LUISTERT

Als gij naar de woorden luistert
die hier tot u zijn gezegd,
zullen zij een licht ontsteken,
wijzen zij de goede weg.

Als gij naar de woorden luistert
die van mij geschreven staan,
zullen zij van vrede spreken
die er schuilgaat in mijn naam.

Als gij naar mijn woorden luistert
ze van harte wilt verstaan,
zullen zij de Vader tonen,
zult gij niet verloren gaan.

Als gij naar mijn woorden luistert
brengt de dood niet langer vrees,
wordt gij tot Gods zoon herboren,
ademt gij zijn levensgeest



Tweede lezing: uit het Evangelie volgens Lucas 7,18b-23

Johannes de Doper riep twee van zijn leerlingen bij zich en stuurde hen naar de Heer, aan wie ze moesten vragen:

'Bent u degene die komen zou of moeten we een ander verwachten?'

Toen de mannen bij hem gekomen waren, zeiden ze:

'Johannes de Doper heeft ons naar u gezonden om u te vragen: "Bent u degene die komen zou of moeten we een ander verwachten?"'

Hij genas toen juist veel mensen van ziekten en allerlei aandoeningen en van boze geesten en hij gaf tal van blinden het gezichtsvermogen terug. Hij antwoordde: 'Zeg tegen Johannes wat jullie gezien en gehoord hebben:

blinden kunnen weer zien, verlamden weer lopen, mensen met huidvraat worden gereinigd en doven kunnen weer horen, doden worden opgewekt, aan armen wordt het goede nieuws bekendgemaakt. Gelukkig is degene die aan mij geen aanstoot neemt.'

Voorbede

God, Ene, die uw gerechtigheid laat regenen over uw aarde,
neig uw oor naar ons bidden:

- voor allen die gebukt gaan onder ziekten, naar lichaam of geest; dat zij blijven uitzien naar verlichting. Laat ons bidden...

- voor allen die niet meer zien wat de zin van hun leven zou kunnen zijn; dat zij blijven uitzien naar toekomst. Laat ons bidden...
- voor allen die zich doof houden voor het goede nieuws van het evangelie; dat zij tot inkeer komen. Laat ons bidden...

God, hoor ons bidden en zie naar ons om.
 Laat heel de aarde uw gerechtigheid zien,
 want alleen van U kunnen we die verwachten.
 Dat vragen wij U in deze dagen door Hem
 in wie U al uw beloften hebt vervuld:
 Jezus Christus, onze verlosser en Heer. **Amen.**

Tafellied: ZOLANG HET GRAAN VAN MOEDER AARDE

mel. (Zolang er mensen zijn op aarde)

Zolang het graan van moeder aarde
 geen voedsel is voor al wat leeft,
 zolang roept Hij ons aan de tafel
 te doen wat Hij bevolen heeft.



Zolang de vruchten van de wijnstok
 alleen de rijken vreugde biedt,
 zolang gaat Hij ons voor in delen,
 zal klinken het: "vergeet me niet!"

Zolang wij mensen brood en beker
 niet delen zoals Hij het deed,
 zolang zal vrede in de wereld
 niet overwinnen alle leed.

Gebed over de gaven

God, bron van hoop,
u geeft ons de kans aan die bron
te drinken, maar maakt ons wel
duidelijk, dat die bron vooral te bereiken is
in hoe wij omgaan met mensen en
onze dingen van alle dag doen en beleven.
Jezus geeft ons de richting aan.
Hij wil daarvoor met ons zijn in al ons doen en laten.
Met Hem aan onze zijde kunnen visioenen, die tot ons
komen vanuit de heilsgeschiedenis, worden tot visioenen
voor vandaag. Hij zendt ons de H. Geest als steun en biedt
ook zichzelf aan als voedsel om kracht op te doen.
Zijn voedsel zijn het brood en de wijn,
welke, gegeten en gedronken in Zijn Naam,
bloed van ons bloed en vlees van ons vlees worden,
Jezus in ons. Moge het ons gegeven zijn het ook vandaag
weer zo te beleven. Wij vragen het door...

Prefatie:

De Heer zal bij u zijn.

De Heer zal u bewaren.

Verheft uw hart.

Wij zijn met ons hart bij de Heer.

Brengen wij dank aan de Heer onze God.

Hij is onze dankbaarheid waardig.

God, bron van hoop,

wij zijn dankbaar voor alles wat wij mogen herbeleven
in deze voorbereiding op Kerstmis.

We bereiden ons voor op de geboorte van Jezus

welke plaats vond in een ver verleden en toen het begin was van het ervaren van U als “God met ons”.

Die geboorte zal ook spoedig weer plaats vinden maar krijgt zijn volle betekenis pas als mensen de visioenen, die vanuit de heilsgeschiedenis tot ons komen, verstaan als visioenen voor vandaag die omgezet moeten worden naar werkelijkheid.

Wij zijn dankbaar, dat veel mensen dat bewerken door aandacht te hebben voor medemensen en door goed voor hen te zijn uit Uw Naam of gewoon uit medemenselijkheid.

Wij zijn dankbaar, dat Jezus zo nog steeds mensen inspireert te doen wat Hij deed en hen zo brengt tot de bron van alle goed, de bron van vreugde, tot U God.

Uit dankbaarheid zeggen wij de hymne:: Heilig...

Eucharistisch gebed:

Hemelse Vader, met eerbied noemen wij uw Naam.

Altijd zijt Gij met ons op weg, en dichter dan wij durven dromen, zijt Gij bij ons wanneer uw Zoon ons samenbrengt rond deze tafel, waar wij uw liefde vieren met brood en beker. Zoals eens op de weg naar Emmaüs ontsluit Hij nu voor ons de Schrift en wij herkennen Hem bij het breken van het brood.

Daarom bidden wij, almachtige God: beadem met uw Geest dit brood en deze wijn zodat Jezus Christus in ons midden komt met de gaven van zijn lichaam en zijn bloed.

Want op de avond voor zijn lijden nam Hij onder de maaltijd brood en sprak tot U het dankgebed. Hij brak het brood en gaf het aan zijn leerlingen terwijl Hij zei: **Neemt en eet hiervan, gij allen, want dit is mijn Lichaam dat voor u gegeven wordt.**

Zo nam Hij ook de beker met wijn en sprak opnieuw het dankgebed. Hij gaf hem aan zijn leerlingen en sprak: **Neemt deze beker en drinkt hier allen uit, want dit is de beker van het nieuwe, altijddurende verbond; dit is mijn Bloed dat voor u en alle mensen wordt vergoten tot vergeving van de zonden. Blijft dit doen om Mij te gedenken.**

Verkondigen wij het mysterie van het geloof.

Als wij dan eten van dit brood
en drinken uit deze beker,
verkondigen wij de dood des Heren totdat Hij komt.

Oneindig goede Vader, wij vieren de gedachtenis van onze verzoening en wij verkondigen de liefde die Gij ons betoont. Uw Zoon is door het lijden en de dood gegaan, en, tot nieuw leven opgewekt, is Hij ingetreden in uw heerlijkheid. Zie met genegenheid neer op dit offer en erken erin uw eigen Zoon die zijn leven heeft gegeven en zijn bloed vergoten opdat voor alle zoekers de weg naar U, Vader, geopend en begaanbaar zij.

Barmhartige God, laat de Geest van Jezus in ons wonen en vervul ons met uw liefde. Sterk ons door de gaven van zijn

lichaam en zijn bloed en laat ons één worden in liefde en geloof, verbonden met onze paus Franciscus en onze bisschop Johannes.

Maak onze ogen open voor alle nood en leg woorden in onze mond om wie zich eenzaam en verloren voelen, te troosten in uw Naam. Maak ons vindingrijk en moedig om broederlijk bij te staan al wie berooid zijn en verdrukt. Maak uw kerk tot een huis van waarheid die bevrijdt, van gerechtigheid die vrede schept, van hoop die alle angst verdrijft. Erbarm U, Vader, over onze broeders en zusters N.N. die in de vrede van Christus naar U zijn teruggekeerd, en over alle gestorvenen waarvan Gij alleen het geloof hebt gekend. Breng hen tot het licht van de verrijzenis. En als ook onze weg ten einde loopt, neem ons dan op in uw huis, waar plaats is voor velen. Schenk ons de vervulling van onze levenslange hoop: overvloedig leven in uw heerlijkheid.

Laat ons toe in de gemeenschap van uw heiligen; dat wij met Maria, de Maagd en Moeder Gods, met uw apostelen en martelaren, (met de heilige Franciscus Xaverius en al de anderen die U genegen zijn, dankbaar uw Naam aanbidden en U prijzen door Jezus Christus, onze Heer.

Door Hem en met Hem en in Hem zal uw Naam geprezen zijn, Heer, onze God, almachtige Vader, in de eenheid van de Heilige Geest, hier en nu en tot in eeuwigheid. Amen

Onze Vader...

Vredesgebed:

God, bron van hoop,
het is te betreuren, dat zovele mensen
niet kunnen ervaren, dat de visioenen
van Jesaja kunnen worden tot
visioenen voor vandaag, en de daden van
Jezus ook vandaag gedaan kunnen worden
en wel door zijn volgelingen.

Te vaak nog zijn medemensen
bron van onderdrukking ipv bevrijders,
bron van angst ipv brengers van geluk,
bron van onzekerheid ipv bron van rust en vreugde,
oorzaak van oorlog ipv scheppers van vrede.
Moge voor hen, die de veroorzakers hiervan zijn,
als wel voor hen, die de gevolgen ervan ondergaan,
de voorbereiding op de komst van Jezus,
een voorbereiding zijn op de verwezenlijking van visioenen
van licht, van geluk en van vrede.

De voorbereiding op de komst van Jezus kan gebeuren op
velerlei wijzen. Mogen we wijzen vinden, die ons laten
drinken aan de bron van de hoop, dat de visioenen van
vandaag ons hart vullen met vreugde en vrede
en we zo zelf bron van vreugde en vrede worden
voor de mensen om ons heen. Moge vrede met u allen zijn

Uitnodiging tot communie:

Jezus,
uw uitnodiging samen te komen in Uw Naam,
geldt ook vandaag.
Mogen wij ook vandaag samen weer beleven
wat uw mensen beleefden bij de maaltijd aan de
vooravond
van uw lijden, dood en verrijzenis.
Wij zijn gelukkig op uw uitnodiging te mogen ingaan
vandaag. Immers: dit is...

Communielied: BROOD OP TAFEL

Brood op tafel, een hand gevuld
met wat in het leven geen uitstel duldt
de honger stillen ieder dag
gewoon wat een mens niet ontbreken mag

Beker met wijn, een vredeswens
elkaar begroeten van mens tot mens
verbonden worden met iedereen
want wie houdt het uit moederziel alleen

Maaltijd houden met Hem die sprak
en zich in Zijn leven tot voedsel brak
Kon samen eten en drink van de wijn
want zo wil Hij zelf in ons midden zijn

Slotgebed

God, Ene,

wij danken U voor Jezus, uw enige en lieve Zoon,
die wij mochten ontmoeten in woord en brood en wijn.

Wij bidden U in deze donkere dagen:

kom met uw licht, vervul ons met liefde,

ja, laat de hemelen druipen vanuit de hoogte

en de wolken de rechtvaardige regenen,

Jezus, de Komende en onze verlosser

in eeuwigheid. **Amen.**

Zegenbede:

We hebben verhalen gehoord

uit het boek van Jesaja en uit het evangelie.

Moge ze ons helpen een weg te vinden om

op onze manier gestalte te geven aan Jezus boodschap

en moge Gods zegen ons helpen: Vader

Slotlied: DANK U HEER VOOR ALLE LEVEN

Dank U, Heer van alle leven,

voor uw liefde ons gegeven

elke dag van ons bestaan;

tekens van uw vele zorgen,

licht en brood, vandaag en morgen,

warme zon en vriendelijke maan.

U hebt alles welgedaan.

Dank U, Heer, die ons van verre
zonlicht schenkt en vaste sterren,
groeten van uw eigen licht;
goede dagen, klare nachten
en bevrijdende gedachten
aan geluk door U ons toegedicht,
eeuwig hemels vergezicht.

Leer ons danken, leer ons zingen
voor de grot' en kleine dingen,
die U ook vandaag weer geeft.
Wilt U onze Vader heten,
die ons ieder uur doet weten,
dat U alles samen met ons leeft,
wat de kleur van eeuwig heeft.



