

Woensdag 15 juli 2020
*vijftiende week door het jaar - Heilige
Bonaventura, bisschop en kerkleraar*



KOM, LAAT HET IEDER HOREN —

(Melodie: Go tell it on the mountain)

Refrein:

Kom, laat het ieder horen.

Zorg, dat het ook de blinden zien.

Kom, laat het ieder horen.

De Heer is hier bij ons.

Wees bereid tot luist'ren

en hou je toch niet doof,

want ieder die wil horen,

verstaat: de Heer is hier. Ja! **Refrein**

Allen zijn wij mensen,

wij horen bij elkaar

en wie zijn broeder lief heeft,

die is de Heer nabij, Ja! **Refrein**

Geef je brood aan armen,

je naaste is in nood.

Zo gauw je't hebt gegeven,

zal Christus bij je staan. Ja! **Refrein**

Breng Hem alle gaven,

vertrouw je aan Hem toe.

Zijn liefde zal ons helpen,

want Hij trekt met ons mee. Ja! **Refrein**

De vreugde van het bestaan

De heilige Bonaventura, wiens gedachtenis wij vandaag vieren, is een van de begaafdsten theologen van de dertiende eeuw. Net afgestudeerd treedt hij in bij de minderbroeders, de broederschap die gesticht werd door Franciscus van Assisi.

Bonaventura ziet het als een van zijn taken om aan zoveel mogelijk mensen de weg te wijzen naar de vreugde van het bestaan. Hij doet dat met name in zijn boek met de titel

De weg die de geest naar God voert.

Daarin gaat het om de vreugde van 'er zijn'.

Deze vreugde vormt de dragende kracht in ons leven.

Vol verlangen zie ik naar U uit, hoor naar mijn roepen om hulp. HEER, ONTFERM U.

Bescherm mij met uw liefde en trouw, als ik in nood geen uitweg zie. CHRISTUS, ONTFERM U.

U bent mijn helper, mijn bevrijder, wacht niet langer, kom mij tegemoet. HEER, ONTFERM U.

Gebed:

Liefdevolle en barmhartige God,

wij vinden vreugde in uw schepping
die vol is van uw goedheid en wijsheid.
Wij bidden U: breng ons bijeen
en laat ons het Woord verstaan,
dat van uw grote liefde getuigt.
Geef dat wij U in ons leven van alledag
steeds beter kennen en herkennen mogen
door Jezus, uw Zoon, die met U leeft
in de eeuwen der eeuwen. *Amen.*

Eerste lezing: uit de profeet Jesaja 10,5-7.13-16

Zo spreekt God de Heer. Wee Assyrië, gesel van
mijn toorn, stok waarmee ik in mijn woede sla.
Je koning zend ik naar een goddeloos volk,
ik stuur hem af op het volk dat mij tergde,
om te plunderen en te roven en buit te behalen,
en hen te vertrappen als vuil op straat.
Maar zo heeft hij dat niet bedoeld, hij heeft iets
anders in de zin, hij streeft naar de ondergang van
talloze volken.

Want deze beweerde: 'Op eigen kracht heb ik dit
gedaan, in mijn grote wijsheid — want ik ben wijs!
Ik heb grenzen verlegd en volken geplunderd,
door mijn macht heb ik hen in het stof doen bijten.
Zoals iemand een vogelnest vindt, zo vond ik de
rijkdom van die volken, en zoals iemand verlaten

eieren verzamelt,
zo nam ik heel de aarde in mijn handen.
Er was niemand meer die zijn vleugels bewoog
of die zijn snavel opende om te tjilpen.'
Schept een bijl op tegen wie ermee hakt?
Verheft een zaag zich boven wie hem hanteert?
Alsof de scepter heerst over wie hem vastheeft,
alsof de stok optilt wie hem omhooghoudt!
Daarom laat God, de HEER van de hemelse
machten, zijn weldoervoede volk vermageren,
hij verteert hun welvaart als door een groot vuur.

Antwoordpsalm: *Psalm 94*

R. Nooit zal de Heer zijn volk verstoten.

Verwaanden vertrappen uw volk, Heer,
uw erfdeel wordt deerlijk mishandeld.
Vreemden en weduwen slaan zij neer,
wezen brengen zij om.
Zij zeggen : de Heer ziet het toch niet,
Hij merkt het niet eens, Jakobs God.
Gebruikt uw verstand, kortzichtige mensen,
gij dwazen, wanneer wordt ge wijs ?

Zou Hij die ons oren gaf zelf niet horen,

zou Hij die het oog maakte zelf niet zien ?
Die volken terecht wijst, zou Hij niet straffen,
zou Hij niets weten, die ons onderwijst ?

Nooit zal de Heer zijn volk verstoten,
zijn erfdeel geeft Hij niet op.
Eens zullen de rechters rechtvaardig beslissen
en alle rechtvaardigen vallen het bij.

Alleluia.

Wees mij barmhartig en laat mij leven, Heer,
dan blijf ik aan wat Gij verordent trouw.

Alleluia.

Evangelie volgens Matteüs 11,25-27

In die tijd zei Jezus ook: `Ik loof u, Vader, Heer van hemel en aarde, omdat u deze dingen voor wijzen en verstandigen verborgen hebt gehouden, maar ze aan eenvoudige mensen hebt onthuld.

Ja, Vader, zo hebt u het gewild.

Alles is mij toevertrouwd door mijn Vader,
en niemand dan de Vader weet wie de Zoon is, en wie de Vader is, dat weet alleen de Zoon, en iedereen aan wie de Zoon het wil openbaren.

Voorbede

God van de hemelse machten,
in U vinden wij de bron van alle vreugde en
goedheid. Daarom richten wij ons tot U en bidden:

- voor mensen die U aanwezig weten in uw wonderbare schepping, voor hen die met volle teugen genieten van het leven; dat zij anderen met hun verwondering en blijdschap aan mogen steken. Laat ons bidden...
- voor mensen die de tekenen van uw liefde en trouw niet zien, voor hen die hun ogen sluiten voor uw goedheid en genade; dat uw vreugde zich aan hen mag openbaren. Laat ons bidden...
- voor mensen die vertrapt, verschopt en onderdrukt worden, voor hen die eenzaam of verdrietig door het leven gaan; dat zij worden gekend en hulp ondervinden. Laat ons bidden...

God, verhoor in uw goedheid ons gebed.
Moge uw licht schijnen over ons bestaan
omwille van Jezus, uw Zoon,
die met U leeft in de eeuwen der eeuwen. *Amen.*

Gebed over de gaven

Liefdevolle en barmhartige God,
in een schaal brood en een beker wijn
wordt uw zorgzame aanwezigheid onder ons
zichtbaar. Neem welwillend aan wat wij U
aanbieden als gave.

Wij herkennen er het mededogen in van Jezus,
die ons bevrijding bracht, liefde en vreugde.
Dat wij mogen leven naar zijn voorbeeld,
vandaag en alle dagen, tot in eeuwigheid. *Amen.*

Prefatie

v. De Heer zal bij u zijn

a. De Heer zal u bewaren

v. Verheft uw hart

a. Wij zijn met ons hart bij de Heer

v. Brengen wij dank aan de Heer, onze God

a. Hij is onze dankbaarheid waardig

Heilige Vader, machtige eeuwige God,
om recht te doen aan uw heerlijkheid,
om heil en genezing te vinden zullen wij U danken,
altijd en overal. In U leven, bewegen en zijn wij.
Zolang wij hier op aarde zijn,
ondervinden wij elke dag uw liefde; meer nog,
Gij verzekert ons, dat het eeuwig geluk ons wacht.
Wij zijn dankbaar, dat Jezus,

die de enige is die U, God de Vader kent,
ons bij U heeft gebracht.

Zo hebben wij het vaste vertrouwen
dat wij op U mogen vertrouwen als op de Vader,
die van zijn kinderen blijft houden.

Daarom brengen wij U dank
en met de engelen roemen wij uw grote daden,
en zingen U toe vol vreugde: Heilig...

Eucharistisch Gebed IIb:

Ja waarlijk, heilig zijt Gij, Vader, Gij zijt de bron,
uit U stroomt alle heiligheid,
Stort uw Geest nu uit over deze gaven,
zodat zij voor ons geheiligd worden
tot Lichaam en Bloed van Jezus Christus, uw
Zoon.

Toen Hij werd overgeleverd
en vrijwillig zijn lijden aanvaardde,
nam Hij brood in zijn handen, dankte U,
brak het om het te verdelen onder zijn
leerlingen. en sprak:

NEEMT EN EET 1 IIERVAN, GIJ ALLEN
WANT DIT IS MIJN LICHAAM,
DAT VOOR U GEGEVEN WORDT.

Na de maaltijd nam hij ook de beker in zijn handen, dankt U opnieuw, reikte hem aan zijn leerlingen, en sprak:

NEEMT DEZE BEKER E.N DRINKT HIER ALLEN UIT,
WANT DIT IS DE BEKER
VAN HET NIEUWE ALTIJDDURENDE VERBOND,
DIT IS MIJN BLOED
DAT VOOR U EN ALLE MENSEN WORDT
VERGOTEN TOT VERGEVING VAN DE ZONDEN.
BLIJFT DIT DOEN OM MIJ TE GEDENKEN.

Verkondigen wij het mysterie van het geloof.

Heer Jezus, wij verkondigen uw dood
en wij belijden tot Gij wederkeert, dat Gij
verrezen zijt.

Daarom gedenken wij, zoals Hij het heeft
gewild, dat uw Zoon is gestorven en verrezen,
heilige Vader, en wij bieden U aan wat Hij ons
heeft gegeven: dit brood dat leven geeft
en deze beker die ons redde van de dood.

Wij danken U, omdat Gij, sinds die dag, ons
waardig hebt bevonden voor uw aanschijn te
treden en U dit offer te bereiden.

Wij hebben deel voortaan aan het Lichaam en
het Bloed van uw eerstgeboren Zoon,
en vragen U met aandrang
dat wij naar elkaar toe groeien
door de kracht van uw heilige Geest.

Gedenk dan uw kerk, Heer, over de hele
aarde,
voltooi uw liefde in onze gemeenschap
rondom de bisschop van Rome, paus
Franciscus, onze bisschop Johannes
en allen die Gij tot uw dienst hebt geroepen.

Gedenk ook onze broeders en zusters
die door de dood heen zijn gegaan
en leven in de verwachting der verrijzenis.
Gedenk alle mensen die gestorven zijn;
neem hen op in uw barmhartigheid
en laat hen treden in de luister van uw
aanshijn.

Neem ook ons allen op in uw liefde,
dan zullen wij,
met de maagd Maria, de moeder van uw Zoon,
met zijn apostelen en met allen
die op deze aarde leefden in uw welbehagen

delen in uw eeuwig leven. Dan zal de lofzang die wij nu hebben aangeheven in dankbaar herdenken van uw geliefde Zoon aanhouden tot in uw heerlijkheid.

Door Hem en met Hem en in Hem zal uw Naam geprezen zijn, Heer onze God, almachtige Vader, in de eenheid van de heilige Geest. hier en nu en tot in eeuwigheid.

Vredeswens

God met een hart voor iedereen, ook in Jezus' tijd wisten mensen niet altijd, hoe ze met elkaar een gemeenschap konden vormen waar iedereen hart had voor de ander.

Ook de H. Bonaventura kreeg daarmee te maken. Hij slaagde er in ... de eenheid weer terug te brengen in zijn kloostergemeenschap en ook tussen kloostergemeenschappen.

In onze tijd gebeurt het nog steeds, dat mensen onenigheid hebben onder elkaar of zelfs onenigheid hebben over U, God.

Geef ons het inzicht, dat we mogen geloven vanuit ons hart en maak ons tot mensen die daadwerkelijk hart hebben voor elkaar.

Maak ons tot mensen met een hart
dat het beste wil voor eenieder, en dat
open staat voor de ander.

Alleen zo kan ons hart worden tot bron van vrede
in onszelf en voor de mensen rond ons.

Moge vrede, de vrede die Christus is,
in het hart van u allen zijn.

Lam Gods.

Uitnodiging tot communie:

Steeds weer opnieuw worden we uitgenodigd
op de oproep van Jezus in te gaan:
te doen wat Hij heeft gedaan.

Dit houdt in: samenkomen rond zijn tafel
waar Jezus zichzelf geeft
om één met ons te worden en wij één met Hem.
Zijn aanwezigheid onder ons en in ons sterkt ons
hart en maakt het juk
zacht en de last licht.
Zo krijgen wij de kracht
hart te hebben
voor iedereen .
Gelukkig daarom wij,
dat wij genodigd zijn...



EET VAN HET BROOD mel. *Zomaar een dak*

Eet van het brood, voedsel voor velen,
al wie er breekt, doet mensen goed,
gaat in Zijn spoor: delen is helen,
een klein begin van overvloed;
sterven is leven, dood het begin
van opstaan, verdergaan,
nog enkel in Zijn Naam.

Drink van de wijn, beker tot weten
waartoe wij hier geroepen zijn:
zegen en heil! Drinken en eten
om er te zijn voor groot en klein.
Sterven is leven, dood het begin
van opstaan, verdergaan,
nog enkel in Zijn Naam.

Beker en Brood, zijn om te weten:
Hij wil voor altijd bij ons zijn.
Telkens wanneer wij het vergeten
horen wij weer bij Brood en Wijn:
sterven is leven, dood het begin
van opstaan, verdergaan,
nog enkel in Zijn Naam.

Slotgebed

Liefdevolle en barmhartige God,
dit uur mochten wij uw aanwezigheid ervaren
in het luisteren naar uw Woord
en in het delen van de tekenen van brood en wijn.
Mogen wij dagelijks groeien in liefde en
toewijding, zodat uw liefde en vreugde zichtbaar
worden in ons bestaan. Dat vragen wij U op
voorspraak van de heilige Bonaventura,
voor vandaag en alle dagen die U ons geeft. *Amen.*

Zegen:

Door Jezus Christus mogen wij onze Vader in de
hemel kennen.

Mogen wij ons steeds bewust zijn
van Zijn Vaderlijke liefde voor ons.

Mogen wij de woorden van Jezus bewaren in ons
hart nu wij van hier gaan en

ons bewust zijn van zijn zegen die op ons rust.

Hij die is: Vader, Zoon en + heilige Geest.

Amen.



Slotlied: **EENS ALS DE BAZUINEN KLINKEN**

Eens, als de bazuinen klinken,
uit de hoogte, links en rechts,
duizend stemmen ons omringen,
ja en amen wordt gezegd,
rest er niets meer dan te zingen,
Heer, dan is Uw pleit beslecht.

Scheurt het voorhang van de wolken,
wordt Uw aangezicht onthuld,
vaart de tijding door de volken,
dat Gij alles richten zult,
Heer, dan is de dood verzwolgen,
want de schriften zijn vervuld.

Van die dag kan niemand weten,
maar het woord drijft aan tot spoed,
zouden wij niet haastig eten,
gaandeweg Hem tegemoet,
Jezus Christus, gist'ren, heden,
komt voor eens
en komt voor goed.

