

**Woensdag 11 november 2020**  
*Tweëndertigste week door het jaar -  
Heilige Martinus van Tours, bisschop*



*De helende kracht van Gods Geest*

## ALLE MENSEN WORDEN BROEDERS

*mel.: Alle Menschen werden Brüder*

Nu wij met Corona leven  
blijven wij op afstand staan,  
broeders, zusters, mensenhoeders,  
vrij van elke eigenwaan,  
velen door Corona getroffen,  
en de zwakken wel het meest,  
helend met elkaar verbonden,  
één van hart en één van geest.

Aandacht geven, samen zoeken,  
naar een mogelijk contact,  
met de zwakken, met de sterken,  
in de eenheid zit de kracht.  
Allen zoekend naar de wegen  
die wij samen kunnen gaan,  
om de wereld hoop te geven,  
op een goed en warm bestaan.

Alle mensen worden broeders,  
als zij trouw zijn aan elkaar,  
broeders, zusters, mensenhoeders,  
samen maken zij het waar.  
Hiervan blijven allen dromen,  
`t is de wens van alleman,  
dat corona weg zal blijven  
blijf geloven dat het kan.



Vandaag, 11 november, zou een bijzondere dag moeten zijn. Het carnavalsseizoen zou moeten beginnen, maar ook zouden op heel wat plekken fakkeloptochten ter ere van Sint Maarten gehouden worden. Niets van dit alles dit jaar vanwege de gevaren van het Corona virus. Toch willen wij de H. Martinus herdenken en vieren. Eigenlijk vreemd, dat wij heilige Martinus van Tours eren voor iets, wat hij eeuwen geleden heeft gedaan. Hij deelde zijn mantel en schonk de helft ervan aan een bedelaar. Door zich over deze naakte mens te ontfermen deed hij wat Jezus in het evangelie van vandaag doet: geschonden en gebroken mensen Gods heil doen ervaren. En ook wij kunnen dat. Het is de vernieuwende kracht van de heilige Geest, die het ons mogelijk maakt om het goede te doen. Deze Geest wordt rijkelijk over ons uitgegoten. Dat wij dat op deze feestdag van Sint Maarten ook mogen ervaren.

Gelukkig de mens van wie de ontrouw wordt vergeven,  
van wie de zonde door U wordt toegedekt.

HEER, ONTFERM U.

Mijn toevlucht bent U, mijn redder in nood,  
U hult mij in voorspoed en vreugde.

CHRISTUS, ONTFERM U.

Geef mij inzicht en wijsheid,  
toon mij de weg die ik moet gaan.

HEER, ONTFERM U.

## **Gebed**

Barmhartige God,

U richt ons leven op uw licht en uw redding.

Wees hier aanwezig en bemoedig ons met uw Woord, opdat wij mensen worden die het opnemen voor elkaar en steeds het goede doen aan onze naasten.

Dat vragen wij U op voorspraak van Sint Maarten en door uw Zoon Jezus, die als een lichtend voorbeeld onder ons was en is en blijven zal. *Amen.*

## **Eerste lezing: uit de brief van Paulus aan Titus 3,1-7**

Herinner allen eraan dat ze overheid en gezag moeten erkennen en gehoorzaam moeten zijn, bereid om altijd het goede te doen, dat ze van niemand mogen

kwaadspreken, vredelievend en vriendelijk moeten zijn en zich tegenover iedereen zachtmoedig moeten

gedragen. Ook wij waren eens onverstandig,

on gehoorzaam, op de verkeerde weg, slaaf van allerlei begeerten en lusten. Ons leven stond in het teken van boosaardigheid en afgunst, we verafschuwden en

haatten elkaar. Maar toen zijn de goedheid en

mensenliefde van God, onze redder, openbaar geworden en heeft hij ons gered, niet vanwege onze rechtvaardige daden, maar uit barmhartigheid.

Hij heeft ons gered door het bad van de wedergeboorte en de vernieuwende kracht van de heilige Geest,

die hij door Jezus Christus, onze redder, rijkelijk over ons heeft uitgespoten. Zo zijn wij door zijn genade als

rechtvaardigen aangenomen en krijgen we deel aan het eeuwige leven waarop we hopen.

## Tussenzang: HERE JEZUS OM UW WOORD

Here Jezus om Uw woord,  
zijn we hier bijeen gekomen  
Laat in't hart dat naar u hoort  
Uw genade binnenstromen  
Heilig ons, dat wij U geven  
hart en ziel en heel ons leven.



Ons gevoel en ons verstand  
zijn o Heer, zo zonder klaarheid,  
als uw Geest de nacht niet bant,  
ons niet stelt in 't licht der waarheid  
't Goede denken, doen en dichten  
moet Gij zelf in ons verrichten.

O Gij glans der heerlijkheid,  
licht uit licht, uit God geboren,  
maak ons voor uw heil bereid,  
open hart en mond en oren,  
dat ons bidden en ons zingen  
tot de hemel door mag dringen

### **Evangelie volgens Lucas 17,11-19**

Op weg naar Jeruzalem trok Jezus door het grensgebied van Samaria en Galilea. Toen hij daar een dorp wilde binnengaan, kwamen hem tien mensen tegemoet die aan huidvraat leden; ze bleven op een afstand staan. Ze verhieven hun stem en riepen: 'Jezus, meester, heb medelijden met ons!' Toen hij hen zag, zei hij tegen hen:

'Ga u aan de priesters laten zien.'

Terwijl ze gingen werden ze gereinigd. Een van hen, die zag dat hij genezen was, keerde terug en loofde God met luide stem. Hij viel neer aan Jezus' voeten om hem te danken. Het was een Samaritaan.

Toen zei Jezus: 'Zijn er niet tien gereinigd?

Waar zijn de negen anderen? Wilde niemand anders terugkomen om God eer te bewijzen

dan alleen deze vreemdeling?' Hij zei tegen de

Samaritaan: 'Sta op en ga. Uw geloof heeft u gered.'

### **Voorbede**

Liefdevolle God,

waar mensen lijden of verstoten worden, hebt U medelijden met hen. Daarom bidden wij U:

- voor onze verdeelde wereld die nog steeds armen armer en rijken rijker maakt, waarin breken en delen bijzonder is in plaats van normaal; dat recht en rechtvaardigheid uiteindelijk zullen zegevieren.

Laat ons bidden...

- voor wie, net als Martinus, geraakt zijn door de levensweg van Jezus, die deze wereld anders willen en bereid zijn om eerlijk te delen; dat zij zich door U gesterkt en gesteund weten. Laat ons bidden...

- voor gelovige mensen die vertrouwen op uw aanwezigheid; dat zij de moed hebben om hun verantwoordelijkheid te nemen en beslissingen nemen die deze wereld ten goede komen. Laat ons bidden...

God, hoor ons gebed en geef ons de moed  
om te gaan in het voetspoor van Jezus,  
in wie uw liefde en goedheid zijn verschenen.  
Hij heeft ons gered door de kracht van uw Geest  
en geeft ons deel aan eeuwig leven, voorgoed. **Amen.**

### **Tafellied: HET BROOD IN DE AARDE GEVONDEN**

Het brood in de aarde gevonden  
het brood door handen gemaakt,  
het brood van tranen en zorgen,  
dat brood dat naar mensen smaakt.

Het brood van oorlog en vrede,  
dat dagelijks eendere brood,  
het zoete brood van de liefde,  
het stenen brood van de dood.

Het brood dat wij duur verdienen,  
ons lichaam ons geld en goed,  
het brood van ons samen leven,  
die schamele overvloed.

Een oogst uit kostbare gaarden,  
de wijn die het hart verblijdt,  
de vrucht van hemel en aarde,  
een voorsmaak van eeuwigheid.

De wijn die de geest betekent  
van een nieuw mensenverbond,  
de beker die ons zegent —  
de Naam van mond tot mond.



## **Gebed over de gaven**

Oneindig goede God,  
zoals de heilige Martinus zijn mantel deelde,  
zo willen ook wij ons leven breken en delen.  
Als teken hiervan vieren wij de maaltijd  
waarin uw Zoon Jezus ons is voorgegaan.  
Geef dat het delen van dit brood en deze wijn  
ons bereid mag maken altijd het goede te doen.  
Dat vragen wij U in de kracht van de heilige Geest  
en door Jezus Christus, onze Redder en Heer.

***Amen.***

## **Prefatie:**

De Heer zal bij u zijn.

De Heer zal u bewaren.

Verheft uw hart.

Wij zijn met ons hart bij de Heer.

Brengen wij dank aan de Heer onze God.

Hij is onze dankbaarheid waardig.

Liefhebbende God,

wij zijn dankbaar voor het vele goede,

dat de heilsgeschiedenis ons laat zien.

Steeds heeft U mensen duidelijk willen maken

dat er maar één God is en dat U begaan bent

met alle mensen, volken, naties.

Wij zijn dankbaar, dat U

gewone menselijke situaties gebruikt

om Uw liefde voor ons kenbaar te maken.

Wij zijn dankbaar, dat Uw mens geworden liefde, Jezus,

ons diezelfde liefde, Uw liefde, óók toonde.



Tien melaatsen presenteerden zich waaronder één van over de grens met Samaria.  
Ze hadden elkaar gevonden als verstotenen.  
Ze werden genezen en werden gevraagd zich te tonen aan de priesters om weer volledig opgenomen te kunnen worden in de gemeenschap. Ook de Samaritaan. Wij zijn dankbaar voor dit nieuwe teken van uw universele liefde, waarvan alleen de Samaritaan zich volledig bewust leek.  
Uit dankbaarheid voor al deze tekenen van begaan zijn met mensen en van liefde, zingen wij U toe: **Heilig**,...

Gij zijt waarlijk heilig, onze Heer,  
de bron van alle heiligheid.

Heilig dan deze gaven  
met de dauw van uw heilige Geest,  
dat zij voor ons worden tot Lichaam en Bloed

Toen Hij werd overgeleverd  
en vrijwillig zijn lijden op zich nam,  
nam Hij het brood, sprak de dankzegging uit,  
brak het en gaf het zijn leerlingen met deze woorden:

Neemt en eet hiervan, gij allen,  
want dit is mijn Lichaam,  
dat voor u gegeven wordt.

Zo nam Hij na de maaltijd ook de kelk,  
sprak opnieuw de dankzegging uit,  
en gaf hem zijn leerlingen met deze woorden:

Neemt deze beker en drinkt hier allen uit,  
want dit is de beker  
van het nieuwe altijddurende verbond,  
dit is mijn Bloed  
dat voor u en alle mensen wordt vergoten  
tot vergeving van de zonden.

Blijft dit doen om Mij te gedenken.

### **Verkondigen wij het mysterie van het geloof.**

Heer Jezus, wij verkondigen uw dood  
en wij belijden tot Gij wederkeert, dat Gij verrezen zijt.

Zijn dood en verrijzenis indachtig, God,  
bieden wij U aan  
het levensbrood en de kelk van het heil.  
Wij danken U omdat Gij ons waardig keurt  
om voor uw aangezicht te staan  
en uw heilige dienst te verrichten.

Zó delen wij in het Lichaam en Bloed van Christus  
en wij smeken U dat wij  
door de heilige Geest worden vergaderd  
tot één enige kudde.

Denk toch, Heer, aan uw kerk,  
verspreid over de hele wereld,  
dat haar liefde volkomen wordt,  
één heilig volk met Franciscus onze paus  
en Johannes onze bisschop,  
en allen die uw heilig dienstwerk verrichten.

Gedenk ook onze broeders en zusters  
die reeds ontslapen zijn in de hoop der verrijzenis,  
ja, alle gestorvenen dragen wij op aan uw zorg.  
Neem hen aan en laat hen verschijnen  
in het licht van uw gelaat.

Wij vragen U, ontferm U over ons allen,  
opdat wij tezamen met de maagd Maria,  
de moeder van Christus,  
met de apostelen en met alle heiligen,  
die hier eens leefden in uw welbehagen,  
waardig bevonden worden  
het eeuwig leven deelachtig te zijn  
en U loven en eren. Door Jezus Christus, uw Zoon.

Door Hem en met Hem en in Hem zal uw Naam geprezen  
zijn, Heer onze God, almachtige Vader, in de eenheid van  
de heilige Geest hier en nu tot in eeuwigheid. Amen.

## **Onze Vader**

### **Vredesgebed:**

God van de universele liefde, mensen zoeken hun weg.  
Dat hebben ze gedaan sinds het begin van de schepping.  
U wilde steeds naast hun staan, er steeds zijn voor hen,  
maar niet iedereen slaagt erin U en  
uw mens geworden liefde, Jezus,  
een plaats te geven in haar of zijn leven.  
Toch wilt U het beste voor alle mensen  
zonder aanzien des persoons, zoals U in Jezus liet zien

bij de tien melaatsen.

Uit liefde voor mensen bent U erop uit mensen te laten inzien, dat ze bemind worden en

dat leven uit liefde als broers en zussen het aanschijn der aarde zou vernieuwen.

Laat mensen inzien,

dat zoals door acties als die van de H. Martinus,

het mogelijk is tot een maatschappij te komen, waar ieder mens, van welke taal, natie,

cultuur en godsdienst dan ook,

recht heeft op een waarlijk menselijk leven

en waar dat ook werkelijk geleefd wordt,

een maatschappij van vrede voor allen.

Moge de Geest met ons zijn om die maatschappij,

Uw Rijk, met die vrede gestalte te geven in ons leven.

Moge vrede u allen gegeven zijn..

## **Lam Gods...**

### **Uitnodiging tot communie:**

Jezus, U nodigt ons uit, samen te komen

in Uw naam rond de tafel met brood en wijn.

U belooft dan tot ons te komen in lichaam en bloed.

U was immers degene die de aanzet gaf

tot het stichten van een koninkrijk van liefde,

en U werd onze koning van liefde.

Gelukkig daarom wij,

dat we vandaag weer worden genodigd aan uw tafel,

want wat U toen wilde, wilt U nog steeds,

wat U toen was, bent U nog steeds, en zie: Dit is

## **Communielied: EET VAN HET BROOD**

*mel. Zomaar een dak*

Eet van het brood, voedsel voor velen,  
al wie er breekt, doet mensen goed,  
gaat in Zijn spoor: delen is helen,  
een klein begin van overvloed;  
sterven is leven, dood het begin  
van opstaan, verdergaan,  
nog enkel in Zijn Naam.

Drink van de wijn, beker tot weten  
waartoe wij hier geroepen zijn:  
zegen en heil! Drinken en eten  
om er te zijn voor groot en klein.  
Sterven is leven, dood het begin  
van opstaan, verdergaan,  
nog enkel in Zijn Naam.

Beker en Brood, zijn om te weten:  
Hij wil voor altijd bij ons zijn.  
Telkens wanneer wij het vergeten  
horen wij weer bij Brood en Wijn:  
sterven is leven, dood het begin  
van opstaan, verdergaan,  
nog enkel in Zijn Naam.



### **Slotgebed**

Barmhartige God,  
het is uw Woord dat ons geneest  
en aan uw tafel voedt U ons met levenskracht.  
Dankbaar bewijzen wij U eer en bidden:  
laat ons rijkelijk delen in de kracht van uw Geest,  
opdat wij, net als eens de heilige Martinus,  
goed mogen doen aan de minsten der mensen.  
Dat vragen wij U door Hem die ons gered heeft:  
Jezus Christus, uw Zoon en onze Heer. **Amen.**

### **Slotlied: SAMEN OP WEG**

*mel.: Zomaar een dak*

Samen op weg, zoekend naar liefde,  
naast ieder ander willen staan.  
Want kan een mens, zonder die ander  
vreugde en vriendschap ondergaan?  
Zo moeten mensen zijn voor elkaar:  
een steun, een toeverlaat,  
die niet verloren gaat.

Samen op weg, zoekend naar kansen,  
naar elke nieuwe moog'lijkheid,  
om voor elkaar leven te scheppen,  
ja, Heer, maak ons daartoe bereid.  
Wil bij ons zijn van uur tot uur,  
ons leiden elk moment,  
dat men uw kerk herkent.

Samen op weg, zoekend naar leven,  
speurend naar licht en dageraad,  
mensen vol hoop, sterk en gedreven,  
zorgzaam en goed in woord en daad,  
niemand alleen en allen tezaam,  
zo gaat de boodschap voort  
van Jezus eens gehoord.





Ik geloof in de Vader van dit leven  
die zin is en grond van mijn bestaan,  
die alles in Liefde geschapen heeft,  
die mijn toekomst in Zijn handen draagt.

