

Woensdag 10 november 2021
Tweeëndertigste week door het jaar –
Heilige Leo de Grote, paus en kerkleraar **wit**



Het gebeurde onderweg

Openingslied: DANK U HEER VOOR ALLE LEVEN

Dank U, Heer van alle leven,
voor uw liefde ons gegeven
elke dag van ons bestaan;
tekens van uw vele zorgen,
licht en brood, vandaag en morgen,
warme zon en vriendelijke maan.
U hebt alles welgedaan.

Dank U, Heer, die ons van verre
zonlicht schenkt en vaste sterren,
groeten van uw eigen licht;
goede dagen, klare nachten

en bevrijdende gedachten
aan geluk door U ons toegedicht,
eeuwig hemels vergezicht.

Leer ons danken, leer ons zingen
voor de grot' en kleine dingen,
die U ook vandaag weer geeft.
Wilt U onze Vader heten,
die ons ieder uur doet weten,
dat U alles samen met ons leeft,
wat de kleur van eeuwig heeft.

Een goed begin is het halve werk. Wie zonder vertrouwen ergens aan begint, staat meteen al op achterstand. Als je vooraf bedenkt wat allemaal mis kan gaan, onderneem je niets meer. Durf op weg te gaan, begin er maar aan en je zult ervaren dat je meer kunt dan je gedacht had. In deze zin sprak Jezus de melaatsen toe die Hem tegemoetkwamen. Hij zei tegen hen dat ze zich aan de priesters moesten laten zien en onderweg gebeurde het onvoorstelbare. Ze werden gereinigd. Dat hadden ze niet voor mogelijk gehouden...!

Vandaag viert de Kerk de gedachtenis van de heilige paus Leo de Grote. Hij leefde in de eerste helft van de vijfde eeuw, een tijd met grote politieke en kerkelijke spanningen. Toch wist hij in die moeilijke omstandigheden de eenheid te bewaren en bleek hij een ware bruggenbouwer.

Naar U gaat mijn verlangen, Heer,
op U vertrouw ik, stel mij niet teleur. HEER ONTFERM U.
Leer mij uw wegen kennen, maak mij vertrouwd
met uw paden. CHRISTUS, ONTFERM U.
Heer, vergeet wat ik verkeerd deed
en denk in liefde aan mij. HEER ONTFERM U.

Gebed:

Allerhoogste God, Gij die zin geeft aan ons bestaan,
hoop en uitzicht door alles heen,
wij danken U dat Gij met ons meegaat in dit leven,
en bidden U: laat in ons het besef groeien
dat onderweg kan gebeuren
wat wij niet voor mogelijk houden:
dat Gij onze redding zijt, de ark van ons behoud.
Door Jezus Christus, onze Heer. *Amen.*

Eerste lezing: uit het boek der Wijsheid 6,1-11

Luister, koningen, en toon inzicht.
Laat u onderrichten, rechters over de hele wereld.
Geef gehoor, u die menigten gebiedt en pronkt met uw vele
volken. U hebt uw macht ontvangen van de Heer,
u ontleent uw heerschappij aan de Allerhoogste.
Hij zal uw daden beoordelen en uw voornemens toetsen.
Hoewel u zijn koningschap vertegenwoordigt, hebt u niet
eerlijk gevonnist de wet niet gehandhaafd en niet naar Gods
wil gehandeld. Daarom zal hij snel en schrikwekkend tegen u
optreden, want machthebbers wacht een streng oordeel.
De onaanzienlijke zal genade en vergeving vinden,
maar machtigen worden aan een machtig oordeel

onderworpen. Hij die over allen heerst bekommert zich niet om het aanzien dat iemand geniet, deinst niet terug voor iemands grootheid. Groot en klein heeft hij zelf geschapen en voor iedereen zorgt hij op dezelfde wijze, maar wie sterk is zal een strenger onderzoek ondergaan. Daarom richt ik mijn woorden tot u, vorsten, opdat u leert wat wijsheid is en niet zult afdwalen. Zij die alles wat heilig is zorgvuldig in ere houden, zullen zelf geheiligd worden, en zij die deze les ter harte nemen, zullen worden ontzien. Verlang er dus vurig naar om mijn woorden te horen en ik zal u onderricht geven.

Tussenzang: AAN WAT OP AARDE LEEFT

Aan wat op aarde leeft,
geeft Gij hetzelfde brood.
En wie er U om smeekt,
wordt met uw Geest gedoopt.
Geef ons dezelfde taal
om uw Woord te verstaan.
Bewaar ons in uw hand,
bewaar ons in uw Naam.

Wie in uw Vlees gelooft,
geeft Gij uw eeuwig Woord.
Omdat Gij zijt gedood,
bestaan wij altijd voort.
Leid al wie leven wil
uw woning tegemoet
omwille van uw dood,
omwille van uw bloed.

O Geest, die levend maakt
en voegt het al aaneen.
Wij zijn verstrooid geraakt,
maar Gij houdt ons bijeen.
Weersta toch aan de macht
die onze harten scheidt,
o alvermogend woord,
o licht van eeuwigheid

Tweede lezing: uit het Evangelie volgens Lucas 17,11-19

Op weg naar Jeruzalem trok Jezus door het grensgebied van Samaria en Galilea. Toen hij daar een dorp wilde binnengaan, kwamen hem tien mensen tegemoet die aan huidvraat leden; ze bleven op een afstand staan. Ze verhieven hun stem en riepen: 'Jezus, meester, heb medelijden met ons!' Toen hij hen zag, zei hij tegen hen: 'Ga u aan de priesters laten zien.'
Terwijl ze gingen werden ze gereinigd.
Een van hen, die zag dat hij genezen was, keerde terug en loofde God met luide stem.
Hij viel neer aan Jezus' voeten om hem te danken.
Het was een Samaritaan. Toen zei Jezus: 'Zijn er niet tien gereinigd? Waar zijn de negen anderen? Wilde niemand anders terugkomen om God eer te bewijzen dan alleen deze vreemdeling?'
Hij zei tegen de Samaritaan: 'Sta op en ga. Uw geloof heeft u gered.'

Voorbede

God, hemelse Vader,
Gij zijt de Schepper van klein en groot en voor iedereen
koestert Gij zorg. Daarom bidden wij U:

- voor allen die onderweg zijn zonder vertrouwen, zonder hoop, voor hen die verdwaald geraakt zijn in onze complexe samenleving; dat zij richting mogen vinden in hun leven...
- voor mensen die hartstochtelijk wegen zoeken naar elkaar, die verlangen naar onderling begrip en een goede verstandhouding; dat zij onderweg bemoedigd mogen worden...
- voor allen die geroepen zijn om voor te gaan, voor mensen met bezieling, voor kunstenaars en dichters, voor docenten en ouders van kinderen; dat zij in hun omgeving vertrouwen uitstralen en mensen op weg helpen...

Hemelse Vader, versterk in ons het vertrouwen
dat Gij het zijt die ons redt. Verhoor onze gebeden
en laat het onmogelijke gebeuren.

Dat vragen wij U op voorspraak van de heilige paus Leo
en door Jezus Christus, uw Zoon en onze Heer. *Amen.*

Tafellied: EET VAN HET BROOD *mel. Zomaar een dak*

Eet van het brood, voedsel voor velen,
al wie er breekt, doet mensen goed,
gaat in Zijn spoor: delen is helen,
een klein begin van overvloed;
sterven is leven, dood het begin

van opstaan, verdergaan,
nog enkel in Zijn Naam.

Drink van de wijn, beker tot weten
waartoe wij hier geroepen zijn:
zegen en heil! Drinken en eten
om er te zijn voor groot en klein.
Sterven is leven, dood het begin
van opstaan, verdergaan,
nog enkel in Zijn Naam.

Beker en Brood, zijn om te weten:
Hij wil voor altijd bij ons zijn.
Telkens wanneer wij het vergeten
horen wij weer bij Brood en Wijn:
sterven is leven, dood het begin
van opstaan, verdergaan,
nog enkel in Zijn Naam.

Gebed over de gaven:

Liefhebbende God,
U hebt getoond, - de hele geschiedenis door -
dat U oog hebt voor de problemen van mensen.
Nationaliteit, cultuur en zelfs godsdienst lijken voor U van
ondergeschikt belang als het gaat om mensen.
Naaman werd genezen en
tien melaatsen, waaronder een Samaritaan.
Uw Zoon Jezus toonde in zijn doen en laten
dat hij gezonden was om de liefde,

zoals U die in de geschiedenis getoond heeft,
door te geven en gestalte te geven.
Ook Hij kende daarbij geen grenzen.
Hij was het ook die beloofde,
dat Hij aanwezig zou zijn bij allen
die maaltijd zouden houden in Zijn Naam,
zoals Hij duidelijk maakte tijdens het Laatste Avondmaal.
En zijn aanwezigheid betekent veel, omdat
je op Hem kunt vertrouwen zoals het evangeliieverhaal van
vandaag ons weer toont. Moge zo ook vandaag ons
samenzijn rond de tafel met brood en wijn,
een samenzijn zijn van broeders en zusters,
zonder onderscheid des persoons en
moge Jezus ons in dit brood en deze wijn
zo vullen met de aanwezigheid van zijn liefde,
dat wij eruit kunnen leven. Dat vragen wij door Hem, die...

Prefatie:

De Heer zal bij u zijn.

De Heer zal u bewaren.

Verheft uw hart.

Wij zijn met ons hart bij de Heer.

Brengen wij dank aan de Heer onze God.

Hij is onze dankbaarheid waardig.

Liefhebbende God,

Wij zijn dankbaar voor het vele goede,
dat de heilsgeschiedenis ons laat zien.

Steeds heeft U mensen duidelijk willen maken
dat er maar één God is en dat U begaan bent
met alle mensen, volken, naties.

Wij zijn dankbaar, dat U
gewone menselijke situaties gebruikt
om Uw liefde voor ons kenbaar te maken.
Wij zijn dankbaar, dat Uw mens geworden liefde, Jezus,
ons diezelfde liefde, Uw liefde, óók toonde.
Tien melaatsen presenteerden zich waaronder
één van over de grens met Samaria.
Ze hadden elkaar gevonden als verstotenen.
Ze werden genezen en werden gevraagd
zich te tonen aan de priesters om weer volledig opgenomen
te kunnen worden in de gemeenschap. Ook de Samaritaan.
Wij zijn dankbaar voor dit nieuwe teken
van uw universele liefde, waarvan alleen
de Samaritaan zich volledig bewust leek.
Uit dankbaarheid voor al deze tekenen van begaan zijn met
mensen en van liefde, zeggen wij:

Eucharistisch Gebed IV:

U belijden wij, heilige Vader: groot zijt Gij en alles hebt
Gij met wijsheid en liefde geschapen. Gij hebt de mens
gemaakt naar uw beeld en hem de zorg over de gehele
aarde opgedragen, opdat hij in gehoorzaamheid aan zijn
Schepper over alle schepselen zou bevelen. Door
ongehoorzaamheid aan U heeft hij uw vriendschap
verloren, maar Gij hebt hem niet aan het geweld van de
dood uitgeleverd; integendeel, Gij zijt hem met alle hulp
tegemoet gesneld, zodat wie U zoeken wil, U reeds
heeft gevonden. Menigmaal hebt Gij aan de mensen

een verbond aangeboden en hen, bij monde van uw profeten, gesproken over hun heil in de verte.

Heilige Vader, zozeer hebt Gij de wereld liefgehad dat Gij toen de tijd van wachten voorbij was, uw eengeboren Zoon als Verlosser hebt gezonden. Hij is mens geworden door de heilige Geest uit de maagd Maria, als mens heeft Hij onder ons gewandeld, in alles aan ons gelijk, maar niet in de zonde. Aan geringen heeft Hij een boodschap gebracht van liefde en heil, aan gevangenen de vrijlating gegeven, aan bedroefden zijn blijdschap. Om uw heilsbeschikking ten volle waar te maken heeft Hij zich aan de dood uitgeleverd en door zijn opstanding alle sterven afgebroken en opgebouwd tot een nieuw bestaan. En opdat wij niet meer *voor* onszelf zouden leven maar voor Hem, die om onzentwil geslagen werd en tot uw rechterhand verheven, zond Hij van uwentwege, Vader, de heilige Geest om zijn werk deze wereld te voltooien: onze heiligmaking ten einde toe.

Daarom smeken wij U, Heer, dat uw heilige Geest deze offergaven wil bezielen, opdat zij het Lichaam en Bloed worden van onze Heer Jezus Christus, tot viering van het grote heilsmysterie dat Hij ons naliet als zijn verbond-met-
ons voor altijd.

Toen kwam het uur dat Hij door U, heilige Vader, zou worden verheerlijkt. Hij had de zijnen in de wereld tot het uiterste toe liefgehad. Terwijl Hij de maaltijd

voorzat nam Hij het brood, brak het, en zegende U, en gaf het aan zijn leerlingen met de woorden:

Neemt en eet hiervan, gij allen, want dit is mijn Lichaam, dat voor u gegeven wordt.

Zo nam Hij ook de beker, met wijn gevuld, sprak het dankgebed uit en gaf hem aan zijn leerlingen met de woorden:

Neemt deze beker en drink hier allen uit, want dit is de beker van het nieuwe altijddurende Verbond, dit is mijn Bloed dat voor u en alle mensen wordt vergoten tot vergeving van de zonden. Blijft dit doen om Mij te gedenken.

Verkondigen wij het mysterie van het geloof.

**Heer Jezus, wij verkondigen uw dood,
en wij belijden tot Gij wederkeert,
dat Gij verrezen zijt.**

Daarom, Heer, vieren wij de gedachtenis van onze verlossing: wij gedenken de dood van Christus en zijn verblijf onder hen die eens waren gestorven, wij geloven en verkondigen zijn opstanding uit de dood, zijn hemelvaart bij U terug, in uw rijk zonder einde; wij zien vol verwachting uit naar zijn wederkomst in heerlijkheid. Wij brengen U het offer van zijn Lichaam en Bloed, een gave die Gij gaarne aanvaardt, een gave van heil voor de wereld.

Heer, zie welwillend en genegen neer op dit heilig offer, dat Gij aan ons, uw kerk, hebt toevertrouwd. Verleen genadig dat zij die van dit brood eten en uit deze beker drinken, door uw heilige Geest tot één lichaam worden verzameld, in Christus voltooid tot een levende offerande, tot uw lof en eer.

Wijd uw gedachten, o Heer, aan allen voor wie wij dit offer aan U opdragen: vooreerst voor uw dienaar, onze paus Franciscus, voor onze bisschop Johannes, voor de bisschoppen van de gehele kerk, voor de priesters en diakens, voor allen ook die U dit offer aanbieden, voor heel het gelovige volk en voor hen die U met een oprecht hart zoeken.

Denk ook aan hen die in vrede met Christus, uw Zoon, zijn gestorven en aan alle doden waarvan de gelovige gezindheid door U alleen was gekend.

Barmhartige Vader, verleen aan ons, uw kinderen, dat wij de heerlijkheid zien die Gij ons beloofd hebt tezamen met de maagd Maria, de moeder van God, die Gij hebt verheerlijkt, met uw apostelen en heiligen in uw koninkrijk, waar wij met de gehele schepping, die Gij uit zonde en dood hebt opgericht, uw lof zingen door Christus onze Heer, in wie Gij aan de wereld alle goed geeft, gisteren, nu en altijd.

Door Hem en met Hem en in Hem zal uw Naam geprezen zijn, Heer onze God, almachtige Vader, in de eenheid van de heilige Geest hier en nu en tot in eeuwigheid. Amen.

Onze Vader

Vredesgebed:

God van de universele liefde, mensen zoeken hun weg. Dat hebben ze gedaan sinds het begin van de schepping. U wilde steeds naast hun staan, er steeds zijn voor hen, maar niet iedereen slaagt erin U en uw mens geworden liefde, Jezus, een plaats te geven in haar of zijn leven. Toch wilt U het beste voor alle mensen zonder aanzien des persoons, zoals U in Jezus liet zien bij de tien melaatsen. Uit liefde voor mensen bent U erop uit mensen te laten inzien, dat ze bemind worden en dat leven uit liefde als broers en zussen het aanschijn der aarde zou vernieuwen. Laat mensen inzien, dat het mogelijk is tot een maatschappij te komen, waar ieder mens, van welke taal, natie, cultuur en godsdienst dan ook, recht heeft op een waarlijk menselijk leven en waar dat ook werkelijk geleefd wordt, een maatschappij van vrede voor allen. Moge de Geest met ons zijn om die maatschappij, Uw Rijk, met die vrede gestalte te geven in ons leven. Moge vrede u allen gegeven zijn..

Uitnodiging tot communie:

Jezus, mens geworden liefde van God,
U nodigt ons uit, samen te komen
in Uw naam rond de tafel met brood en wijn.
U belooft dan tot ons te komen in lichaam en bloed.
Gelukkig daarom wij, dat wij mogen deelnemen
aan deze maaltijd, want die: Dit is....

Communielied: GEDENKEN WIJ DANKBAAR

Gedenken wij dankbaar de daden des heren,
zijn leven, zijn dood en verrijzenis.
En dat wij oprecht tot Jezus ons bekeren,
die onze God en leidsman ten leven is

Hoe hadden wij onze bestemming vernomen,
was Jezus de weg niet ten einde gegaan.
Wie zouden wij zijn, als Hij niet was gekomen
om in zijn lichaam onze dood te doorstaan

Hoe zouden wij ooit voor elkaar kunnen leven,
had Hij ons de liefde niet voorgeleefd,
die tot de dood zich prijs heeft willen geven,
die, Zoon van God, ons alles slaaf is geweest.

Gij eerste der mensen, die weerloos en eenzaam
als graan in de aarde gestorven zijt.
Gij wordt ons brood, maak ons met U gemeenzaam,
Van harte maak tot wederdienst ons bereid.

Slotgebed

Allerhoogste God, Vader in de hemel,
Gij die bij machte zijt om grote dingen te doen in ons leven,
wij danken U om wat onderweg zomaar kan gebeuren:
genezing en redding, bevrijding en behoud.
Wij bidden U: maak ons gevoelig voor uw nabijheid
en leer ons om in alles uw wil te verstaan.
Houd ons zo met elkaar verbonden,
door Jezus Christus, uw Zoon en onze Heer. *Amen.*

Slotlied: MET GROTE EN KLEINE ZORGEN

Met grote en kleine zorgen,
met dromen en met vragen
en goede en kwade dagen
zijn wij tot U gegaan.
Want U bent onze Vader,
U ziet ons in de ogen
en staat naar ons gebogen
en hoort ons allen aan.

Wanneer wij U niet hadden,
wat was er dan op aarde
dat aan ons leven waarde
en zin en uitzicht gaf?
Er mogen sterren vallen,
er mogen stormen woeden,
U blijft uw kind'ren hoeden,
U staat ons nooit meer af.



Bij U zijn mensen veilig.
Bij U zijn wij geborgen
met alle angst en zorgen,
met al wat ons verdriet.
Wij komen U bedanken
dat U in alle mensen,
die zich een Vader wensen,
uw eigen kind'ren ziet.

