

Woensdag 9 september 2020
Drieëntwintigste week door het jaar **groen**
Andere tijden



Openingslied: DANK U HEER VOOR ALLE LEVEN

Dank U, Heer van alle leven,
voor uw liefde ons gegeven
elke dag van ons bestaan;
tekens van uw vele zorgen,
licht en brood, vandaag en morgen,
warme zon en vriendelijke maan.
U hebt alles welgedaan.

Dank U, Heer, die ons van verre
zonlicht schenkt en vaste sterren,
groeten van uw eigen licht;
goede dagen, klare nachten
en bevrijdende gedachten
aan geluk door U ons toegedicht,
eeuwig hemels vergezicht.

Leer ons danken, leer ons zingen
voor de grot' en kleine dingen,
die U ook vandaag weer geeft.
Wilt U onze Vader heten,
die ons ieder uur doet weten,
dat U alles samen met ons leeft,
wat de kleur van eeuwig heeft.

Welkomstwoord:

Heel hartelijk welkom in deze viering, waarin de Bergrede met zijn zaligsprekingen centraal staat en met een eerste lezing, waar ik van zou kunnen zeggen, dat ik dat tijdens mijn babytijd onbewust ergens gehoord heb en me daaraan heb gehouden. Maar zo eenvoudig is het ook weer niet. Het is een moeilijke tekst. We komen daar op terug in de overweging..

Gedurende ons leven ondervinden we vreugde en geluk, maar ook pijn en verdriet. Ons leven kan van het ene op het andere moment veranderen. Vaak is het lastig je dat te realiseren. Je denkt dat wat je meemaakt altijd zal duren. Als je je nu rijk en gelukkig voelt, dan lijkt het niet op te kunnen en als je je ellendig voelt, lijkt het eeuwig te duren. Echter, wat nu is, duurt niet eeuwig. Dit geluk niet en dat verdriet ook niet. Het leven zal zich telkens opnieuw voor ons ontfouwen.

We gaan dit leggen naast de Bergrede. En bergen roepen toch altijd weer speciale gevoelens op, zeker voor mensen van het vlakke land, die wij toch zijn. Het is dan of je zo de hemel kunt aanraken! In zo'n omgeving spreekt Jezus zijn zaligsprekingen. De omgeving leende er zich voor.

Spreken de zaligsprekingen een duidelijke taal? Ik denk het niet. Het zijn vrij moeilijke uitspraken.. De lezingen richten zich volgens de traditionele heilsprofetie, vooral op hen die normaal niet de aandacht krijgen die ze zouden moeten krijgen..

Hoe zien wij dan de zaligsprekingen? Hebben wij een manier gevonden ze te vertalen naar de dag van vandaag? Hoe hebben wij ze een plaats gegeven in onze houding naar anderen toe, naar ons gezin, naar mensen om ons heen? Mochten wij in de voorbije week een negatieve invloed gehad hebben op onze omgeving, vragen wij elkaar en God om vergeving.

Wees mij genadig, Heer,
bij U weet ik mij geborgen. HEER, ONTFERM U.
Kom mij vanuit uw hemel tegemoet
met uw hulp en met uw redding. CHRISTUS, ONTFERM U.
Op U vertrouw ik, Heer, op U vertrouw ik,
mijn hart weet zich bij U gerust. HEER, ONTFERM U.

Gebed

God,
alle leven komt uit U voort
en keert ook weer naar U terug.
En ook al beseffen wij het niet altijd,
U laat ons nooit over aan ons lot.
Wij bidden U: open ons hart,
en stem ons af op uw Woord,
opdat wij zien wat werkelijk leven is,

in tijden van geluk en gezondheid,
maar ook in tijden van armoede en tegenslag.
Laat zo uw koninkrijk voor ons oplichten,
door Jezus Messias, uw Zoon en onze Heer.
Amen.

Eerste lezing: uit *de* eerste brief van Paulus *aan de christenen* van Korinte 7,25-31

Voor de ongehuwden heb ik geen voorschrift van de Heer, dus ik geef mijn eigen mening, als iemand die door de barmhartigheid van de Heer betrouwbaar is.

Ik meen dat het vanwege de huidige beproevingen voor een mens goed is te blijven wat hij is.

Hebt u een vrouw beloofd met haar te trouwen, verbreek die belofte dan niet; bent u niet gebonden aan een vrouw, zoek er dan ook geen.

Het is weliswaar niet zo dat u door te trouwen zondigt, en ook wanneer een meisje trouwt zondigt ze niet, maar het huwelijk wordt een zware belasting die ik u graag zou besparen. Wat ik bedoel, broeders en zusters, is dat er maar weinig tijd rest. Laat daarom ieder die een vrouw heeft zo leven dat zij hem niet volledig in beslag neemt, ieder die verdriet heeft zo dat hij er niet door wordt beheerst,

ieder die vreugde voelt zo dat hij er niet in opgaat, ieder die bezit verwerft alsof het niet zijn eigendom is, ieder die in deze wereld leeft alsof ze voor hem niet meer van belang is. Want de wereld die wij kennen gaat ten onder.

Tussenzang: DOOR DE WERELD GAAT EEN WOORD..

Door de wereld gaat een woord
en het drijft de mensen voort:

"Breek uw tent op, ga op reis,
naar het land, dat Ik u wijs."



Menigeen ging zelf op pad,
daar hij thuis geen vrede had.
Eeuwig heimwee spoort hem aan,
laat ook hem het woord verstaan.

Refrein:

Here God, wij zijn vervreemden,
door te luist' ren naar Uw stem.
Breng ons saam met Uw ontheemden,
naar het nieuw Jeruzalem.

Door de wereld klinkt een lied,
tegen angsten en verdriet,
tegen onrecht, tegen dwang,
richten pelgrims hun gezang.

Door de wereld gaat een woord
en het drijft de mensen voort:
"Breek uw tent op, ga op reis,
naar het land, dat Ik u wijs." Refrein



DE BERGREDE
REISGIDS VOOR CHRISTENEN

JAKOB VAN BRUGGEN

Jezus richtte zijn blik op zijn leerlingen en zei:

‘Gelukkig jullie die arm zijn, want van jullie is het koninkrijk van God. Gelukkig jullie die honger hebben, want je zult verzadigd worden. Gelukkig wie nu huilt, want je zult lachen.

Gelukkig zijn jullie wanneer de mensen jullie omwille van de Mensenzoon haten en buitensluiten en beschimpen en je naam door het slijk halen.

Wees verheugd als die dag komt en spring op van blijdschap,

want jullie zullen rijkelijk beloond worden in de hemel.

Vergeet niet dat hun voorouders de profeten op dezelfde wijze hebben behandeld.

Maar wee jullie die rijk zijn, jullie hebben je deel al gehad.

Wee jullie die nu verzadigd zijn, want je zult hongeren.

Wee jullie die nu lachen, want je zult treuren en huilen.

Wee jullie wanneer alle mensen lovend over je spreken, want hun voorouders hebben de valse profeten op dezelfde wijze behandeld.

Voorbede

God, terwijl alles om ons heen voortdurend verandert, blijft U dezelfde, eeuwig en altijd.

Daarom komen wij tot U en bidden:

- voor wie arm zijn, voor wie honger en dorst lijden, voor wie op de vlucht zijn, voor wie geen thuis hebben; om eten, drinken en veiligheid...

Laat ons bidden...

- voor wie verdrietig zijn, voor wie rouwen, voor wie ziek zijn, voor wie ongelukkig zijn; om troost, geluk en vreugde.. Laat ons bidden..
- voor wie rijk zijn, voor wie genoeg hebben, voor wie gelukkig zijn, voor wie gezond zijn; om kracht als het leven verandert. Laat ons bidden...

God, zie om naar ons,
 mensen die verlangen naar uw koninkrijk,
 naar een gelukkig leven voor iedereen,
 door Jezus Christus, uw Zoon.

Gebod over de gaven

God, bron van waar geluk, die pas gelukkig bent,
 wanneer er brood is voor de hongerigen.
 U maakt het mogelijk ons tot Jezus te richten.
 En Jezus biedt ons geluk aan
 in de confronterende boodschap van de zaligsprekingen.
 Als logisch gevolg van die zaligsprekingen
 nodigt Jezus ons hier en nu uit één van geest te zijn
 rond de tafel, waarop wij brood en wijn hebben geplaatst,
 tekenen van een veelheid, welke tot eenheid is gekomen.
 Neem deze gaven van ons aan en neem ons aan, als uw
 mensen, omdat wij willen getuigen van troost na pijn,
 van vreugde na verdriet en van uw koninkrijk,
 Moge de symboliek van brood en wijn, - vanwége en in
 Jezus worden - tot werkelijkheid onder ons.
 Dat vragen wij door Hem die in eenheid met U en de H.
 Geest...

Prefatie

V. De Heer zal bij u zijn.

A. De Heer zal u bewaren.

V. Verheft uw hart.

A. Wij zijn met ons hart bij de Heer.

V. Brengen wij dank aan de Heer, onze God

A. Hij is onze dankbaarheid waardig.

Heilige Vader, machtige eeuwige God,
om recht te doen aan uw heerlijkheid,
om heil en genezing te vinden
zullen wij U danken, altijd en overal.

Uw grootheid is niet te doorgronden in uw goddelijke
kracht zijt Gij de zwakke mens te hulp gekomen.

Uit onze eigen sterfelijkheid hebt Gij het geneesmiddel ten
leven genomen en aan ons die verloren waren.

hebt Gij langs de weg van hun ondergang

behoud en redding gebracht door Christus onze Heer.

Door wie de engelen, die eeuwig staan voor uw troon,

U vol vreugde aanbidden, koning in majesteit.

Laat nu ook onze stemmen

meeklinken in dit koor, wij smeken U-

en dat ook onze hulde wordt gehoord

als U ter eer dit lied wordt aangegeven **Heilig,**

Eucharistisch gebed

Ja waarlijk, heilig zijt Gij, Vader,

Gij zijt de bron, uit U stroomt alle heiligheid,

Stort uw Geest nu uit over deze gaven,

zodat zij voor ons geheiligd worden

tot Lichaam en Bloed van Jezus Christus, uw Zoon.

Toen Hij werd overgeleverd
en vrijwillig zijn lijden aanvaardde,
nam Hij brood in zijn handen, dankte U, brak het om het te
verdelen onder zijn leerlingen. en sprak:
NEEMT EN EET HIERVAN, GIJ ALLEN
WANT DIT IS MIJN LICHAAM,
DAT VOOR U GEGEVEN WORDT.

Na de maaltijd nam hij ook de beker in zijn handen,
dankt U opnieuw, reikte hem aan zijn leerlingen, en sprak:
NEEMT DEZE BEKER E.N DRINKT HIER ALLEN UIT,
WANT DIT IS DE BEKER VAN HET NIEUWE ALTIJDDURENDE
VERBOND, 'DIT IS MIJN BLOED
DAT VOOR U EN ALLE MENSEN WORDT VERGOTEN
TOT VERGEVING VAN DE ZONDEN.
BLIJFT DIT DOEN OM MIJ TE GEDENKEN.

Verkondigen wij het mysterie van het geloof.
Heer Jezus, wij verkondigen uw dood
en wij belijden tot Gij wederkeert, dat Gij verrezen zijt.

Daarom gedenken wij, zoals Hij het heeft gewild,
dat uw Zoon is gestorven en verrezen, heilige Vader,
en wij bieden U aan wat Hij ons heeft gegeven:
dit brood dat leven geeft
en deze beker die ons redde van de dood.

Wij danken U
omdat Gij, sinds die dag, ons waardig hebt bevonden
voor uw aanschijn te treden en U dit offer te bereiden.

Wij hebben deel voortaan aan het Lichaam en het Bloed van uw eerstgeboren Zoon, en vragen U met aandrang dat wij naar elkaar toe groeien door de kracht van uw heilige Geest.

Gedenk dan uw kerk, Heer, over de hele aarde, voltooi uw liefde in onze gemeenschap rondom de bisschop van Rome, paus Franciscus, onze bisschop Johannes en allen die Gij tot uw dienst hebt geroepen.

Gedenk ook onze broeders en zusters die door de dood heen zijn gegaan en leven in de verwachting der verrijzenis. Gedenk alle mensen die gestorven zijn; neem hen op in uw barmhartigheid en laat hen treden in de luister van uw aanschijn.

Neem ook ons allen op in uw liefde, dan zullen wij, met de maagd Maria, de moeder van uw Zoon, met zijn apostelen en met allen die op deze aarde leefden in uw welbehagen delen in uw eeuwig leven. Dan zal de lofzang die wij nu hebben aangeheven in dankbaar herdenken van uw geliefde Zoon aanhouden tot in uw heerlijkheid.

Door Hem en met Hem en in Hem
zal uw Naam geprezen zijn,
Heer onze God, almachtige Vader,
in de eenheid van de heilige Geest.
hier en nu en tot in eeuwigheid.

Onze Vader

Vredesgebed:

God, bron van waar geluk,
we weten, dat we door het feit, dat we christenen zijn niet
automatisch heel zachtmoedig zijn of bijzonder
barmhartig.

Wij moeten 'arm van geest' worden om van God te
ontvangen.

Binnentreden in Gods Koninkrijk is alleen maar mogelijk
als we tot de diepe overtuiging komen, dat we helemaal
niet kunnen functioneren zonder dat we iets ontvangen.

Gelukkig is daar uw zoon Jezus,
die Zijn leven over had voor zijn geloof in een
betere wereld voor allen.

Wij willen daarin zijn volgelingen zijn.

Bederf en onrecht mogen nooit het laatste woord hebben.

De wereld van het Rijk van God

zal er komen en vrede zal er zijn in de harten van allen.

Moge die vrede nu al met u allen zijn.

Lam Gods:

Uitnodiging tot de communie:

God, bron van waar geluk,
als wij hongeren en dorsten naar de gerechtigheid, dan
weten wij dat wij die vinden, wanneer we ingaan op de
uitnodiging van Uw Zoon om deel te nemen aan Zijn
hemels gastmaal. Uw zoon Jezus biedt zichzelf daar aan
ons aan onder de tekenen van brood en wijn.
Door ons uit te nodigen ...Hem op te nemen in ons,
nodigt Hij ons tevens uit ... met Hem te werken aan
de verwezenlijking van de zaligsprekingen,
opdat bederf, onrecht en dood
niet het laatste woord hebben,
maar wel het leven, dat nooit eindigt,
het leven met U, God. Gelukkig daarom wij...

Communielied: EET EN DRINKT

Eet en drinkt van brood en wijn
tot mijn gedachtenis
en weet dat er in angst en pijn
een weg naar vrede is.

Deelt het leven met elkaar
tot mijn gedachtenis
en schenkt elkaar voor alle haat
alleen vergiffenis.

Leeft in liefde met elkaar
tot mijn gedachtenis
en maakt zo in uw daden waar,
dat leven geven is!

Slotgebed

God,
wij hebben uw Woord gehoord—
troostend voor de een,
waarschuwend voor een ander.
Wij danken U voor alle tekenen
van uw aanwezigheid, steeds opnieuw.
Geef, zo bidden wij, dat uw brood
ons aanzet om te leven volgens uw inzettingen,
zodat deze aarde uw hemels koninkrijk wordt,
door Jezus Christus, onze Heer,
vandaag en tot in eeuwigheid.
Amen.

Wegzending en zegen:

Samen hebben wij stilgestaan bij de teksten van de Bijbel.
Wij worden uitgenodigd de boodschap om te zetten
naar de realiteit van het leven van alle dag.
Alleen zo kan verwezenlijkt worden
de komst van het Rijk van God.
Dat ons samenzijn van vandaag
onze hoop op de verwerkelijking van
een betere wereld versterkt én ook de bereidheid
versterkt
daaraan mee te werken.
Moge de zegen van God ons allen hierbij helpen,
Vader, Zoon,...

Slotlied: GA MET GOD

Ga met God en Hij zal met je zijn
jou nabij op al je wegen
met Zijn raad en troost en zegen.
Ga met God en Hij zal met je zijn.

Ga met God en Hij zal met je zijn
bij gevaar, in bange tijden
over jou Zijn vleugels spreiden
Ga met God en Hij zal met je zijn

Ga met God en Hij zal met je zijn
tot wij weer elkaar ontmoeten
in Zijn naam elkaar begroeten
Ga met God en Hij zal met je zijn





Slinge 775
3086 EZ Rotterdam
010 - 4804827