

Op Zondag 10 september vindt de eerste editie van Kerkproeverij plaats. Deze landelijke campagne wil kerkgaande gelovigen motiveren om bekenden uit te nodigen mee te gaan naar een kerkelijke viering of dienst. Meer dan twintig Nederlandse kerkgenootschappen doen mee aan de campagne.

Kerkproeverij is de Nederlandse variant van Back to Church Sunday, een initiatief van de Anglicaanse Kerk van Engeland dat in 2004 voor het eerst werd genomen. De bedenker daarvan is de Engelse theoloog Michael Harvey. Het begon bij hem nadat hij door zijn moeder was uitgenodigd een keer met hem naar de kerk te gaan. Na afloop van de dienst werd hij gastvrij door de geloofsgemeenschap benaderd. Dat had hem zo getroffen dat de kerk voor hem een thuis werd.

Harveys boodschap lijkt op een bepaalde wijze op die van paus Franciscus, die zegt dat christenen eropuit moeten gaan. Harvey: "Lang hebben wij als kerken in het Westen mensen ontvangen die over de drempel van het kerkgebouw naar binnen stapten. Maar het lijkt erop dat God in onze tijd zo niet meer te werk gaat. Het is nu aan ons om van binnenuit over de drempel van het kerkgebouw te stappen om mensen daarbuiten te bereiken."

Ik wil best iemand uitnodigen, maar hoe doe ik dat? Vijf tips:

De praktijk leert dat het spannend is om iemand uit te nodigen een keer mee te gaan naar de kerkdienst.

1. Denk goed na over wie je uitnodigt. Mensen uitnodigen met wie je weinig relatie hebt, werkt meestal niet. Het gaat om burens, kennissen of vrienden die niet (meer) naar de kerk gaan en met wie je een relatie hebt, die jou vertrouwen.
2. Houd de uitnodiging luchtig, vrijblijvend: "Zou het je wat lijken om een keer mee te gaan naar mijn kerk? Ik zou het in ieder geval leuk vinden. Deze zondag is speciaal voor gasten.
3. Nodig mensen persoonlijk uit, niet via een briefje door de brievenbus.
4. Vertel erbij dat er niets van hen verwacht wordt, en dat ze kunnen gaan 'zoals ze zon'.
5. 'Succes' is niet als mensen 'ja' zeggen. 'Nee' is ook een antwoord.



Dit initiatief willen wij natuurlijk niet aan ons voorbij laten gaan. Wat is er mooier dan aan een landelijk gedragen activiteit mee te doen? Kost dat veel moeite? Nee, absoluut niet. Botst het met andere activiteiten? Nee, ook niet. Het is juist goed dat die er zijn. Het enige wat wij ons als parochies moeten realiseren is dat er op die dag 'vreemde' mensen in de kerk zijn. En eigenlijk is dat ook niet vreemd want wij zijn gastvrij en ontvangen iedereen graag met open armen.

Kijk ook op:

www.kerkproeverij.nl