



**Ik ben met u**

Ziet, Ik ben met u alle dagen  
tot aan de voleinding der wereld.

*Matteüs 28, 20*

♪ **Openingslied: SAMEN OP WEG**

*mel.: Zomaar een dak*

Samen op weg, zoekend naar liefde,  
naast ieder ander willen staan.  
Want kan een mens, zonder die ander  
vreugde en vriendschap ondergaan?  
Zo moeten mensen zijn voor elkaar:  
een steun, een toeverlaat,  
die niet verloren gaat.

Samen op weg, zoekend naar kansen,  
naar elke nieuwe moog'lijkheid,  
om voor elkaar leven te scheppen,  
ja, Heer, maak ons daartoe bereid.  
Wil bij ons zijn van uur tot uur,  
ons leiden elk moment,  
dat men uw kerk herkent.

Samen op weg, zoekend naar leven,  
speurend naar licht en dageraad,  
mensen vol hoop, sterk en gedreven,  
zorgzaam en goed in woord en daad,

niemand alleen en allen tezaam,  
zo gaat de boodschap voort  
van Jezus eens gehoord.

### Inleiding na de begroeting

Voor veel mensen zijn dagen als 4 en 5 mei, en in Rotterdam 14 mei, dagen waarop heel veel herinneringen boven komen van zo'n 80 jaar terug. En na die 80 jaar is ook vaak gezegd: Dat nooit weer. Immers veel mensen hebben toen veel geleden en velen zijn gestorven om toch weer tot een samenleving te komen waarin vrijheid, gerechtigheid, respect en vrede opnieuw de leidraad zouden zijn van de relatie van mensen onder elkaar. En het was allemaal niet nodig geweest als niet enkele mensen de onvrede van velen met de situatie niet hadden uitgebuit. Het is altijd gemakkelijker de schuld te schuiven op een bepaalde volksgroep, een bepaalde sociale laag, een bepaalde categorie mensen, dan in eigen boezem te zoeken. Vandaag vieren we de Hemelvaart van Jezus. Jezus had geleefd als een van ons om ons één met Hem te maken en dus één met God.

Hij gaf ons het vertrouwen, dat Hij ons genoeg aanknopingspunten had gegeven om verder te gaan op de ingeslagen weg en verder te werken aan een ideale samenleving, een samenleving waar gerechtigheid heerst, respect en vrede. Jezus noemt dit werken aan de komst van het Rijk van God. Bovendien beloofde Hij met ons te blijven en ook nog Zijn Geest te zenden. De geschiedenis, ook die van zo'n 80 jaar terug, bewijst, dat mensen die aanknopingspunten lang niet altijd hebben gevolgd.

En wat te denken van de woorden: 'Mogen allen één zijn'.

Deze woorden horen wij vandaag bidden door Jezus zelf.

In het evangelie is Hij vandaag biddend in ons midden.

Hij heeft ons hier samengebracht door ons geloof, door onze interesse, gewekt door de werking van zijn Heilige Geest.

Christus brengt ons hier samen,

niet alleen om zijn Woord te horen, maar ook om ons inniger met Hem te verbinden door het sacrament.

Door Hem, met Hem en in Hem worden wij ook in zijn Naam, door zijn Woord en door zijn Sacrament met elkaar verbonden.

Die verbondenheid is alleen mogelijk  
als zijn liefde in ons midden, in onze harten heerst.  
Staan wij enkele momenten stil

voor zijn verborgen liefdevolle aanwezigheid in ons midden, en vragen wij vergeving voor die keren dat wij ons voor Hem afsloten.

### ♪ Heer ontferm U

### ♪ Eer aan God...

Aanbidt en dankt uw Vader, God  
Die leeft van eeuwigheid.  
Aan Hem behoort het koningschap  
en alle heerlijkheid

Verkondigt Hem en looft zijn Naam,  
bezingt zijn wondermacht;  
dan zal op aarde vrede zijn  
voor wie zijn hulp verwacht.

Aanbidt en dankt de koningszoon  
die in de wereld kwam,  
en al de zonden van zijn volk  
gehoorzaam op zich nam.

Nu nodigt Hij zijn broeders uit  
op 't grote koningsfeest.  
En waar Hij leeft aan Vadershand  
daar heerst een goede Geest.

### 📖 Collecta-gebed

God, Vader van Jezus Christus en onze Vader,  
dit is de dag waarop Gij ons voor ogen houdt  
dat uw Zoon in heerlijkheid naar U is toegegaan.  
Zijn verheffing is onze hoop.  
Nu reikt de aarde tot de hemel.  
Laat zijn Geest nu komen over ons.  
Geef dat Hij ons helpt trouw te zijn aan zijn opdracht,  
zijn liefde en verlossing  
bereikbaar te maken voor elkaar.  
Geef ons zo de kracht te getuigen  
voor alle mensen ter wereld dat Gij altijd met ons zijt.  
Door onze Heer Jezus Christus, uw Zoon...

## Eerste lezing

*Het verhaal over Jezus' hemelvaart.*

*Uit de Handelingen van de apostelen 1, 1-11*

Mijn eerste boek, Teófilus, heb ik geschreven over alles wat Jezus gedaan en geleerd heeft tot aan de dag, waarop Hij zijn opdracht gaf aan de apostelen die Hij door de heilige Geest had uitgekozen, en waarop Hij ten hemel werd opgenomen. Na zijn sterven toonde Hij hun met vele bewijzen, dat Hij in leven was.

Hij verscheen hun gedurende veertig dagen en sprak met hen over het rijk Gods. Terwijl Hij met hen at, beval Hij hun Jeruzalem niet te verlaten,

maar de belofte van de Vader af te wachten

die, zo zei Hij, gij van Mij vernomen hebt:

'Johannes doopte met water,

maar gij zult over enkele dagen

gedoopt worden met de heilige Geest'.

Terwijl zij eens bijeengekomen waren

stelden zij Hem de vraag: 'Heer, gaat Gij in deze tijd voor Israël het koninkrijk herstellen?'

Maar Hij gaf hun ten antwoord:

'Het komt u niet toe dag en uur te kennen

die de Vader in zijn macht heeft vastgesteld.

Maar gij zult kracht ontvangen

van de heilige Geest die over u komt,

om mijn getuigen te zijn in Jeruzalem,

in geheel Judea en Samaria en tot het einde der aarde'.

Na deze woorden werd Hij ten aanschouwen van hen omhoog geheven en

een wolk onttrok Hem aan hun ogen. Terwijl zij Hem bij zijn hemelvaart

gespannen nastaarden, stonden opeens twee mannen in witte gewaden bij

hen, die zeiden: 'Mannen van Galilea,

wat staat ge naar de hemel te kijken?

Deze Jezus die van u is weggenomen naar de hemel,

zal op dezelfde wijze wederkeren

als gij Hem naar de hemel hebt zien gaan'.

*Woord van de Heer. - Wij danken God.*

 **Antwoordpsalm** *Psalm 47, 2-3.6-7.8-9*

*Refr. God stijgt ten troon onder luid gejuich,  
de Heer met geschal van bazuinen.*

Alle volkeren, klapt in de handen,  
jubelt voor God met blij geroep.  
Want groot is de Heer en alom geducht,  
een machtig vorst over heel de aarde.

God stijgt ten troon onder luid gejuich,  
de Heer met geschal van bazuinen.  
Zingt nu voor God, laat klinken uw zang,  
voor onze koning een loflied!

Koning is God over heel de aarde,  
zingt dus een psalm voor Hem.  
Koning is God over alle naties,  
zetelend op zijn heilige troon.

 **Tweede lezing**

*Paulus bidt, dat wij inzien tot welk een heerlijkheid wij geroepen zijn: de  
heerlijkheid van God zelf, bij wie Jezus nu al thuis is gekomen.*

*Uit de brief van de heilige apostel Paulus aan de Efeziërs 1, 17-23*

Broeders en zusters,  
ik smEEK de God van onze Heer Jezus Christus,  
de Vader der heerlijkheid,  
u de Geest te geven van wijsheid en openbaring  
om Hem waarachtig te kennen.  
Moge Hij uw innerlijk oog verlichten  
om te zien, hoe groot de hoop is waartoe Hij u roept,  
hoe rijk de heerlijkheid van zijn erfdeel  
te midden der heiligen  
en hoe overgroot zijn macht is in ons die geloven.  
De zelfde sterkte en kracht heeft Hij betoond in Christus,  
toen Hij Hem opwekte uit de dood  
en zette aan zijn rechterhand in de hemelen,  
hoog boven alle heerschappijen,

machten, krachten en hoogheden  
en boven elke naam die genoemd wordt,  
niet alleen in deze maar ook in de toekomstige tijd.  
Alles heeft God onder zijn voeten gelegd, en Hemzelf, verheven boven alles,  
heeft Hij als hoofd gegeven aan de kerk  
die zijn lichaam is,  
de volheid van Hem, die het al in alles vervult.  
*Woord van de Heer. - Wij danken God.*

♪ **Tussenzang: GOD ROEPT.... mel. Uit vuur en ijzer**

God roept de mens in ied're tijd  
en spreekt tot hem van eeuwigheid;  
Hij geeft niet om vrijblijvendheid,  
maar vraagt zichzelf te geven.  
Te horen naar wat Hij zegt  
Zijn woord in ieders hart gelegd,  
tezamen een taal die zegt  
dat liefde staat voor delen.

Wie oren om te horen heeft  
en handen om te geven heeft,  
wie liefde voor het leven heeft  
kan delen met elk ander.  
Al werkend aan wat God wil  
wordt ieder mens een beetje stil  
en ziet door een nieuwe bril  
het leven als geen ander.

Niet ieder die het roepen hoort,  
Zijn Stem wordt vaak de mond gesnoerd.  
Gods Zoon bracht ons een helder woord  
dat zelfs een kind kan horen.  
Al lopend aan Jezus' hand  
krijgt duisternis een lichte kant,  
wordt zichtbaar een hoop die brandt:  
Gods vrede zal daar gloren!

## **Evangelielezing**

*Jezus zendt zijn leerlingen uit en belooft met hen te blijven tot aan de voleinding van de wereld.*

*Uit het heilig evangelie volgens Matteüs 28, 16-20*

In die tijd begaven de elf leerlingen zich naar Galilea,  
naar de berg die Jezus hun aangewezen had.

Toen zij Hem zagen, wierpen ze zich in aanbidding neer;  
sommigen echter twijfelden.

Jezus trad nader en sprak tot hen:

‘Mij is alle macht gegeven in de hemel en op aarde.

Gaat dus en maakt alle volkeren tot mijn leerlingen en doopt hen in de naam van de Vader en de Zoon en de heilige Geest, en leert hun te onderhouden alles wat Ik u bevolen heb. Ziet, Ik ben met u alle dagen tot aan de voleinding der wereld’.

*Woord van de Heer. - Wij danken God.*

## **Gebed van de gelovigen - voorbede**

Keren wij ons hart tot God  
en bidden wij met de apostelen  
om de komst van de heilige Geest.

Bidden wij voor de Kerk, die zoals de apostelen destijds, ook nu voor Christus' opdracht staat mensen de weg naar het ware geluk te wijzen, waarnaar Jezus ons is voorgedaan. Laat ons bidden...

Bidden wij voor de opvolgers van de apostelen, onze paus en bisschoppen: dat zij de leiding van de heilige Geest mogen ervaren.  
Bidden wij om de hulp van de Geest voor heel de Kerk, zodat wij het gezicht van Christus in de wereld kunnen weergeven. Laat ons bidden...

Bidden wij om de komst van de heilige Geest,  
de Geest van liefde, vrede en gerechtigheid;  
om vrede in de wereld, in het bijzonder in het Midden Oosten; om liefde en respect tussen mensen en bevolkingsgroepen; om gerechtigheid en waarheid, waar mensen verdrukt worden. Laat ons bidden...

Bidden wij voor mensen die in het leven staan zonder hoop: dat de heilige Geest hen mag inspireren zodat zij geluk mogen vinden;  
Bidden wij om de heilige Geest voor onze jongeren, vooral voor hen die geen geloof hebben en geen doel of betekenis in hun leven zien: dat zij door de heilige Geest Jezus mogen leren kennen. Laat ons bidden...

Bidden wij om de heilige Geest voor onze samenleving, voor de leiders, politici, opiniemakers, en allen die verantwoordelijkheid dragen en in deze tijd zeker ook voor hen die verantwoordelijkheid dragen in het bestrijden van het Coronavirus. Voor besluitvormers, artsen, wetenschappers, verpleegkundigen en verzorgenden, onderwijspersoneel: dat wij allen de waarheid en de eenheid zoeken en dienen; dat we mogen werken aan Gods Rijk in deze wereld, geleid door Gods Geest. Laat ons bidden...

Bidden wij om de heilige Geest voor allen die lijden, voor de zieken, vooral voor hen die door het Coronavirus zijn getroffen en voor hen die leven met verdriet: dat zij troost en kracht mogen ontvangen.

*Hier volgen de intenties van de eigen gelovige gemeenschap...*

Hemelse Vader, hoor genadig naar de gebeden die wij hebben uitgesproken en naar hetgeen er leeft in ons hart.  
Wij dragen het aan U op. Door Christus onze Heer Amen

♪ **Tafellied: EET VAN HET BROOD**  
*mel. Zomaar een dak*

Eet van het brood, voedsel voor velen,  
al wie er breekt, doet mensen goed,  
gaat in Zijn spoor: delen is helen,  
een klein begin van overvloed;  
sterven is leven, dood het begin  
van opstaan, verdergaan,



nog enkel in Zijn Naam.  
Drink van de wijn, beker tot weten  
waartoe wij hier geroepen zijn:  
zegen en heil! Drinken en eten  
om er te zijn voor groot en klein.  
Sterven is leven, dood het begin  
van opstaan, verdergaan,  
nog enkel in Zijn Naam.

Beker en Brood, zijn om te weten:  
Hij wil voor altijd bij ons zijn.  
Telkens wanneer wij het vergeten  
horen wij weer bij Brood en Wijn:  
sterven is leven, dood het begin  
van opstaan, verdergaan,  
nog enkel in Zijn Naam.

### **Gebed over de gaven**

God, die, in Jezus,  
met ons zijt alle dagen,  
op Hemelvaart zijn we hier om maaltijd te vieren.  
We hadden dat graag hier op deze plek met vele mensen samen willen doen.  
Immers, maaltijd vieren is voor ons, volgelingen van Jezus, anders dan alleen  
maar voedsel tot ons nemen.  
Op deze dag van Hemelvaart **vieren** we nl. deze maaltijd, met in ons midden dit  
brood en deze wijn,  
en herinneren ons de woorden van Jezus  
dat Hij met ons zal zijn  
tot aan de voleinding der wereld.  
Maak dit brood en deze wijn  
tot voedsel van Zijn blijvende aanwezigheid  
onder ons en in ieder van ons.  
Wij vragen het door Hem, die met U en de H. Geest leeft tot...

### **Prefatie:**

De Heer zal bij u zijn.  
De Heer zal u bewaren.  
Verheft uw hart.

Wij zijn met ons hart bij de Heer.  
Brenge wij dank aan de Heer, onze God.

Hij is onze dankbaarheid waardig.  
Heilige Vader, machtige eeuwige God,  
om recht te doen aan uw heerlijkheid,  
om heil en genezing te vinden,  
zullen wij U danken, altijd en overal.  
Want de Heer Jezus, de Koning der glorie,  
de overwinnaar van zonde en dood,  
is tot verwondering van de engelen  
op deze dag naar het hoogste der hemelen opgestegen,  
waar Hij zetelt als middelaar tussen God en de mensen,  
als Rechter der wereld en Heer van alle machten.  
Hij is niet van onze zijde geweken,  
zwakke mensen heeft Hij hoop gegeven:  
Hij is ons hoofd, wij vormen zijn lichaam.  
Waarheen Hij ons is voorgegaan zullen wij eenmaal volgen. Vreugde om het  
paasfeest vervult ons, mensen die op aarde wonen,  
vreugde vervult de engelen in de hemel,  
de machten en de krachten die U loven,  
die U dit lied toejuichen zonder einde: 🎵 *Heilig,..*

📖 *Eucharistisch gebed III-b,*

Ja Heer, Gij zijt werkelijk de Heilige;  
heel uw schepping moet U wel prijzen,  
want door Jezus Christus, uw Zoon, onze Heer,  
maakt Gij alles levend en heilig,  
in de kracht van de heilige Geest.  
Altijd blijft Gij bezig, U een volk bijeen te brengen  
uit alle naties en rassen en talen;  
want van oost tot west moet door een zuivere offergave  
hulde worden gebracht aan uw Naam.

Wij hebben deze gaven dan ook hier gebracht  
om ze aan U toe te wijden.  
In alle ootmoed vragen wij U, ze te heiligen door uw Geest,  
en ze Lichaam en Bloed te doen zijn  
van Jezus Christus, uw Zoon, onze Heer,

op wiens woord wij deze geheimen vieren.

Want in de nacht dat Hij werd overgeleverd nam Hij brood en sprak daarover het dankgebed om uw Naam te verheerlijken. Toen brak Hij het brood, gaf het aan zijn leerlingen en zei:

NEEMT EN EET HIERVAN, GIJ ALLEN, WANT DIT IS MIJN LICHAAM,  
DAT VOOR U GEGEVEN WORDT.

Zo nam Hij ook na de maaltijd de beker  
en sprak een zegenbede om uw Naam te verheerlijken.

Hij gaf hem aan zijn leerlingen en zei:

NEEMT DEZE BEKER EN DRINKT HIER ALLEN UIT,  
WANT DIT IS DE BEKER  
VAN HET NIEUWE ALTIJDDURENDE VERBOND,  
DIT IS MIJN BLOED, DAT VOOR U EN ALLE MENSEN WORDT VERGOTEN  
TOT VERGEVING VAN DE ZONDEN.

BLIJFT DIT DOEN OM MIJ TE GEDENKEN.

Verkondigen wij het mysterie van het geloof.

Heer Jezus, wij verkondigen uw dood  
en wij belijden tot Gij wederkeert, dat Gij verrezen zijt.

Daarom Heer, gedenken wij  
het heilzaam lijden en sterven van uw Zoon,  
zijn glorievolle verrijzenis,  
en zijn verheffing aan uw rechterhand;  
zo staan wij vol verwachting open voor zijn wederkomst, en bieden U vol  
dankbaarheid  
dit offer aan, zo levend en heilig.

Wij vragen U, Heer: zie welwillend neer op het offer van uw Kerk, en wil er  
uw Zoon in herkennen,  
door wiens dood Gij ons met U verzoend hebt.

Geef dat wij mogen worden verkwikt  
door het nuttigen van zijn Lichaam en Bloed.

Vervul ons van zijn heilige Geest  
opdat men ons in Christus zal zien worden  
tot één lichaam en één geest.

Moge Hij ons maken  
tot een blijvende offergave voor U:  
dan zullen wij het erfdeel verkrijgen  
dat Gij ons beloofd hebt,  
samen met Maria, de heilige maagd en moeder Gods,  
samen met uw apostelen en martelaren,  
en met allen die in uw heerlijkheid zijn  
en daar voor ons bidden.

Mogen de vrede in de wereld  
en het heil van alle mensen  
toenemen door dit offer van uw Zoon,  
dat ons in handen is gegeven,  
opdat wij met U worden verzoend.

Maak uw volk, onderweg hier op aarde,  
sterk in liefde en geloof:  
samen met uw dienaar Franciscus, onze paus  
en Johannes, onze bisschop,  
met alle bisschoppen, de geestelijkheid  
en heel het gelovige volk dat Gij U hebt verworven.  
Wij vragen U, welwillend te staan  
tegenover de wensen van deze gemeenschap  
die hier bij U is, en waarvan Gij de Vader zijt.  
Goede God, breng in uw barmhartigheid  
al uw kinderen van overal bijeen.

Laat onze overleden broeders en zusters,  
ja, laat allen die U lief waren  
en die van hier zijn heengegaan,  
genadig binnen in uw rijk.  
Ook wijzelf hopen daar eens te mogen zijn,  
om met hen samen  
voor altijd te mogen genieten van uw heerlijkheid,  
door Christus onze Heer.  
In Hem schenkt Gij alles wat goed is aan deze wereld.

Door Hem en met Hem en in Hem  
zal uw Naam geprezen zijn,  
Heer onze God, almachtige Vader,  
in de eenheid van de heilige Geest,  
hier en nu en tot in eeuwigheid. Amen.

## **Onze Vader**

## **Vredewens**

God, die met ons zijt, alle dagen  
wij zijn verheugd, dat Jezus door zijn verrijzenis en hemelvaart  
heeft laten zien, dat liefde sterker is dan de dood,  
dat liefde leidt tot geborgenheid in U.  
Help dat Hij, die beloofd heeft alle dagen  
met ons te zijn, ons de kracht geeft zijn werk voort te zetten.  
Geef dat zijn Geest van liefde ons zo vormt  
dat wij kunnen werken aan een nieuwe wereld,  
waar niet meer zal gebeuren wat bv. 80 jaar geleden hier in Rotterdam is  
gebeurd en daarna elders is voorgevallen,  
maar een nieuwe wereld waar tegenover meningen  
andere meningen gezet kunnen worden, zonder anderen te vernietigen.  
Een nieuwe wereld, waarin afwijkende ideeën gerespecteerd worden, als die  
tenminste niet leiden tot ontkenning van medemensen.  
Een nieuwe wereld waar wij mogen leven  
als broeders en zusters  
in vrede met U en met elkaar.  
Moge deze broederlijke en zusterlijke vrede,  
in Jezus naam, met u allen zijn.

## **Lam Gods:**

## **Uitnodiging tot communie:**

God, wij zijn blij  
dat wij, na aarzelend en twijfelend  
Jezus te hebben benaderd,  
maaltijd mogen vieren

met dit brood en deze wijn

Wij zijn blij dat wij,  
in dit samenzijn rond de tafel  
Jezus mogen ontmoeten in dit  
brood en deze wijn.  
Hij verwezenlijkt zo zijn belofte,  
opgenomen bij U, ons toch nabij te blijven.  
Gelukkig daarom wij,  
dat wij genodigd zijn aan zijn maaltijd,  
want zie: Dit is...

♪ **Communielied:** Het brood in de aarde gevonden

Het brood in de aarde gevonden  
het brood door handen gemaakt,  
het brood van tranen en zorgen,  
dat brood dat naar mensen smaakt.

Het brood van oorlog en vrede,  
dat dagelijks eendere brood,  
het zoete brood van de liefde,  
het stenen brood van de dood.

Het brood dat wij duur verdienen,  
ons lichaam ons geld en goed,  
het brood van ons samen leven,  
die schamele overvloed.

Een oogst uit kostbaar gaarden,  
de wijn die het hart verblijdt,  
de vrucht van hemel en aarde,  
een voorsmaak van eeuwigheid.  
De wijn die de geest betekent  
van een nieuw mensenverbond,  
de beker die ons zegent —  
de Naam van mond tot mond.

### **Gebed na de communie**

God, wij hebben het feest gevierd van onze Heer,  
die in uw heerlijkheid is opgenomen.  
Hij heeft in deze wereld een weg gebaad naar U.  
Geef dat wij Hem volgen,  
en eenmaal U aanschouwen  
van aangezicht tot aangezicht.  
Door Christus, onze Heer.

### **Slotzegen**

Pr U zegene de almachtige God  
wiens enige Zoon op deze dag de hemel is binnengegaan  
en die u in staat heeft gesteld  
Hem te volgen tot waar Hij is. A Amen.

Pr Hij geve u dat Christus bij zijn komst voor het oordeel  
aan u verschijnt, voor altijd verzoend,  
zoals Hij na zijn verrijzenis  
aan zijn apostelen is verschenen.  
A Amen.

Pr Moge u die door uw geloof weet  
dat Hij zit aan de rechterhand van de Vader,  
ook met vreugde ervaren,  
dat Hij volgens zijn belofte met u blijft  
tot aan het einde van de tijden.  
A Amen.

Pr Zegene u de almachtige God,  
Vader, Zoon en heilige Geest.  
A Amen.

### **Wegzending**

Pr Gaat nu allen heen in vrede.  
A Wij danken God.

♪ **Slotlied:** AL HEEFT HIJ ONS VERLATEN..

Al heeft Hij ons verlaten  
Hij laat ons nooit alleen  
Wat wij in Hem bezaten  
is altijd om ons heen  
als zonlicht om de bloemen  
een moeder om haar kind  
Teveel om op te noemen  
zijn wij door Hem bemind

Al is Hij opgenomen  
houd in herinnering,  
dat Hij terug zal komen  
zoals Hij van ons ging  
Wij leven van vertrouwen  
dat wij zijn majesteit  
van oog tot oog aanschouwen  
In alle eeuwigheid