



Onderwerpen:

- Zondag 11 april: Beloken Pasen
- Registratie blijft verplicht

Geachte {{aanhef}} {{volledigeachternaam}},
Naar aanleiding van verzoeken om sneller op de hoogte gebracht te worden van actuele zaken, sturen wij u het volgende bericht.

Woord- en Communieviering, zondag 11 april 10:00 uur



< klik op de afbeelding > om de live-stream te volgen

Woord- en Communieviering Zondag 11 april 10:00 uur, Beloken Pasen

Thema:
Niet zien en toch geloven

Beloken Pasen is de eerste zondag na Pasen. Vanwaar die naam? En waarom wordt de dag ook Witte Zondag genoemd?

1. 'Beloken' is het voltooid deelwoord van het werkwoord 'beluiken': (af)sluiten. Met Beloken Pasen wordt de paasweek ('het paasoctaaf', acht dagen vanaf Pasen) afgesloten.
2. In het Jubeljaar 2000 riep paus Johannes Paulus II deze dag uit tot Zondag van de Goddelijke Barmhartigheid.
3. In het Latijn heet Beloken Pasen Dominica in albis (zondag in het wit), een verwijzing naar witte doopkleden van de doopleerlingen. Vroeger droegen christenen die op de paasnacht waren gedoopt acht dagen lang een wit kleed, symbool van hun nieuwe geboorte. In Duitsland wordt Beloken Pasen daarom vaak Witte Zondag genoemd.
4. In het Engels luidt het Quasimodogeniti Sunday, letterlijk: Zoals pasgeborenen. Dit is een verwijzing naar de eerste woorden van de bijbeltekst:

**Weest als pasgeboren kinderen
begerig naar de geestelijke, onvervalste melk,
die u wasdom zal schenken ter zaligheid.
Gij hebt immers al geproefd van de zoetheid des Heren. (1 Petrus 2,2-3).**

5. De klokkenluider van Notre Dame uit het gelijknamige boek van Victor Hugo krijgt de naam Quasimodo omdat hij op Beloken Pasen te vondeling is gelegd.

6. J.S. Bach schreef voor Beloken Pasen de cantate
Halt im Gedächtnis Jesum Christ. [< luisteren >](#).

7. In de bijhorende evangelietekst (Joh 20, 19-31) lezen we dat een week na Pasen ook de apostel Thomas zijn intussen spreekwoordelijke scepsis laat varen - door Caravaggio zo aanschouwelijk verbeeld in De Ongelovige Thomas. Jezus' antwoord luidt ietwat laconiek:

**Omdat ge mij gezien hebt geloofd ge?
Zalig die niet gezien en toch geloofd hebben.
(Joh 20,29)**

[< klik hier voor het liturgieboekje >](#)



Registratieplicht vooraf blijft noodzakelijk

U kunt zich voor de vieringen van zondag 18 april registreren vanaf a.s. maandag.

Het aantal personen dat mag deelnemen aan een viering bedraagt slecht dertig mensen. De consequentie is, dat men zich vooraf dient aan te melden /registreren. Indien u zich niet vooraf registreert, loopt u de kans dat u de toegang wordt geweigerd.

Via de website van uw eigen parochie kunt u zich registreren:< klik op de link hieronder >:



H. Drie-Eenheid



Emmaüsgangers



St. Joris



St. Augustinus



O.L.V. v. Lourdes

Parochienieuws / websites

Wilt u meer lezen van uw eigen parochie of van de andere parochies, dan vindt u hieronder de links naar de parochiewebsites:

H. Drie-Eenheid	Emmaüsgangers	Sint Joris
St. Augustinus		O.L.V. van Lourdes

Geen mail meer ontvangen / Suggesties

Indien u geen gebruik meer wil maakt van deze berichtenservice, kunt u ons een mail sturen. Dan verwijderen wij uw e-mailadres uit de databank. Ook als u op- of aanmerkingen heeft of suggesties, dan horen wij dat graag van u. U kunt uw e-mail sturen aan: info@hmariamagdalena.nl

De Nieuwsbrief is ook te lezen via deze link: [< Nieuwsbrief >](#)

De Nieuwsbrief is een service van de

R.K. Federatie H. Maria Magdalena ~ Reyerdijk 67 ~ 3079 NC Rotterdam ~ 010-4838390

e-mail: info@hmariamagdalena.nl website: www.hmariamagdalena.nl

Deze e-mail is verzonden aan {{email}}. • Als u geen nieuwsbrief meer wilt ontvangen, kunt u zich [hier afmelden](#). • Voor een goede ontvangst voegt u info@hmariamagdalena.nl toe aan uw adresboek.