



Onderwerpen: - **Viering Woensdagavond 13 januari 2021**
- **JongKatholiek lanceert online catecheseseries!**
- **Registratie blijft verplicht**

Geachte {{aanhef}} {{volledigeachternaam}},
Naar aanleiding van verzoeken om sneller op de hoogte gebracht te worden van actuele zaken, sturen wij u het volgende bericht.

Eucharistieviering
woensdag 13 januari, 10:00 uur
Genezing en bevrijding



LIVE streaming < klik op de afbeelding >

Eucharistieviering
Woensdagavond 13 januari
om 19:00 uur

Thema: Genezing en bevrijding

Viering via de live-stream
(aanvang 19:00 uur):
< klik op de afbeelding hiernaast >

< klik hier om het boekje van de viering te openen

De Heer zoeken
bron: kerknet.be

De leerlingen zoeken Jezus en zeggen dat iedereen hem zoekt.

In één van de grote algemene winkelketens in Vlaanderen staan wegwijzers op de grond geschilderd. Wie deze pijlen volgt, komt in alle hoeken en gangen van de winkel en slaat

geen enkel product over. En dat is de bedoeling. Het valt op hoeveel mensen geen rekening houden met de aangegeven richting. Ze trekken op eigen initiatief rond, op zoek naar dat wat ze nodig hebben en willen kopen.

In het evangelie krijgen we drie aanwijzingen waar Jezus te vinden is. Het is geen vaste omloop die we moeten volgen, maar het zijn belangrijke knipperlichten.

We horen dat Jezus uit de synagoge komt. We hebben hem daar vorige zondag gevolgd. Jezus is te vinden in de liturgie, in de biddende gemeenschap.

De mensen brengen hun zieken bij Jezus om hen aan te raken, moed te geven, beter te maken. Jezus neemt de tijd voor ieder van hen. Jezus is bij de mensen te vinden, vooral bij noodlijdende mensen.



Jezus gaat 's morgens vroeg de stilte opzoeken. Ook daar is Hij te vinden, in de 'alleenzaamheid', bij de Vader.

De apostelen zoeken Jezus en als zij hem vinden is hun eerste woord dat iedereen hem zoekt. Laten wij ook de Heer zoeken. Wij krijgen vandaag drie pijlen die de weg wijzen: Hij is in de biddende gemeenschap, bij de noodlijdende mensen en in de stilte bij de Vader. Maar zoals in de winkel zijn we niet verplicht de pijlen in die volgorde te volgen.



JongKatholiek lanceert vier nieuwe online catecheseseries!

De Kersttijd is zojuist afgesloten met het feest van de Doop van de Heer. We staan liturgisch nu aan het begin van het openbaar leven van Jezus. Wat doet Jezus: Hij roept de broers Jacobus en Johannes, en de broers Andreas en Petrus op om met Hem mee te gaan. "Kom, volg Mij". Jezus

is geen theoreticus. Hij is ook niet allereerst leraar zoals die er wel meer waren. En ook geen filosoof die ons een nieuw gedachtegoed kwam brengen. Nee, Hij vraagt om met Hem mee te gaan, zodat je Hem beter leert kennen. "Kom en zie", is het motto.

Degenen die Hem echt leerden kennen, werden ook zijn navolgers. Die taak is nu weggelegd voor Zijn Kerk, voor jou en mij: Jezus beter leren kennen en vervolgens aan de slag gaan om het verschil te maken. Want dat kan!

Ook in coronatijd blijft Jong Katholiek daar werk van maken. Fysieke bijeenkomsten zijn vooralsnog niet aan de orde, maar digitaal is wel veel mogelijk. In dit nieuwe jaar lanceert Jong Katholiek elk kwartaal een aantal nieuwe webinars over onderwerpen die jonge katholieken bezighouden.

De volgende webinars staan op stapel:

1. Geloof en Rede.
2. (Over)leven als christen.
3. Liefde en seksualiteit.
4. Serieuze kennismaking met het denken van Thomas van Aquino.

Meer weten / aanmelden?! < klik op deze link > of op de afbeelding hieroven



Registratieplicht voor de vieringen

U kunt zich nog voor zondag 17 januari registreren vanaf a.s. maandag.

Het aantal personen dat mag deelnemen aan een viering bedraagt slechts dertig mensen. De consequentie is, dat men zich vooraf dient aan te melden /registreren.

Indien u zich niet vooraf registreert, loopt u de kans dat als u bij de kerk komt zonder registratie, de toegang wordt geweigerd omdat het maximum van dertig personen al is bereikt.

Op de website van uw eigen parochie vindt u meer informatie en hoe u zich kunt registreren: < klik op de link hieronder >:

Registreren voor deelname aan viering

H. Drie-Eenheid

Registreren voor deelname aan viering

Emmaüsgangers

Registreren voor deelname aan viering

Sint Joris

Registreren voor deelname aan viering

St. Augustinus

Registreren voor deelname aan viering

O.L.V. v. Lourdes

Parochienieuws / websites

Wilt u meer lezen van uw eigen parochie of van de andere parochies, dan vindt u hieronder de links naar de parochiewebsites:

H. Drie-Eenheid	Emmaüsgangers	Sint Joris
St. Augustinus		O.L.V. van Lourdes

Geen mail meer ontvangen / Suggesties

Indien u geen gebruik meer wil maakt van deze berichtenservice, kunt u ons een mail sturen. Dan verwijderen wij uw e-mailadres uit de databank.

Ook als u op- of aanmerkingen heeft of suggesties, dan horen wij dat graag van u.

U kunt uw e-mail sturen aan: info@hmariamagdalen.nl

De Nieuwsbrief is ook te lezen via deze link: < [Nieuwsbrief](#) >

De Nieuwsbrief is een service van de
R.K. Federatie H. Maria Magdalena ~ Reyerdijk 67 ~ 3079 NC Rotterdam ~ 010-4838390
e-mail: info@hmariamagdalen.nl website: www.hmariamagdalen.nl

Deze e-mail is verzonden aan {{email}}. • Als u geen nieuwsbrief meer wilt ontvangen, kunt u zich [hier afmelden](#). • Voor een goede ontvangst voegt u info@hmariamagdalen.nl toe aan uw adresboek.