



Onderwerpen: - Woensdagavondviering 6 januari
- Registratie blijft verplicht

Geachte {{aanhef}} {{volledigeachternaam}},
Naar aanleiding van verzoeken om sneller op de hoogte gebracht te worden van actuele zaken, sturen wij u het volgende bericht.

Eucharistieviering, woensdag 6 januari 19:00 uur



< klik op de afbeelding > om de live-stream te volgen

Eucharistieviering: Woensdag na de Openbaring van de Heer

Woensdag 6 januari: Thema: Liefde laat geen ruimte voor vrees

Viering via de live-stream (aanvang 19:00 uur):
< klik op de afbeelding hierboven >

[< klik hier om het boekje van de viering te openen >](#)

Toen ze Hem over het water zagen lopen
Anselm Grün
uit zijn boek:
Het Evangelie spiritueel gelezen

In het tweede verhaal van de storm op het meer zitten de leerlingen alleen in de boot. Jezus heeft zich teruggetrokken in de heuvels om te bidden. Daarboven ziet hij hoe de leerlingen zich afbeulen. '... hij zag dat de leerlingen door de hevige tegenwind maar nauwelijks vooruitkwamen.' (6:48) Dit is een beeld van ons leven. We hebben regelmatig de wind van voren op ons levenspad. Alles spant tegen ons samen.

Tegen het einde van de nacht ('In de vierde nachtwake') gaat Jezus hen tegemoet. Dat kan symboliek zijn voor de onstuimigheid die in de midlifefase op ons afstormt. Maar het kan ook nog iets anders betekenen. Jezus heeft 's avonds al gezien dat de leerlingen worstelen met tegenwind. Desondanks wacht hij tot het einde van de nacht. De overtocht zou normaal gesproken nooit zo lang duren. Tijdens de vierde nachtwake, dus van drie tot zes uur, begint de ochtend al te gloren. Avond en nacht staan altijd symbool voor duisternis en de macht van demonen. De tocht naar de overkant duurt de hele nacht.

Dat is een beeld voor onze levensweg die door het domein van de demonen naar de bevrijdende oever van Gods rijk voert. In de ochtend vindt de opstanding plaats. Jezus heeft in zijn verrijzenis de macht van de duisternis verbroken. In die zin is de Jezus die over het water loopt, al een beeld van de opgestane HEER die de nacht van de dood heeft overwonnen. Maar de leerlingen herkennen hem niet. Ze denken dat er een spook aankomt. Dan spreekt hij ze aan: 'Blijf kalm! Ik ben het, wees niet bang' (6:50). Jezus openbaart zich met het ego eimi, dat aan de Godsopenbaring bij de brandende braamstruik herinnert. Via hem komt de reddende en bevrijdende God ons tegemoet op onze weg.

De God van Jezus Christus is altijd de God die ons bevrijdt van de angst en die vertrouwen opwekt. We projecteren onze angst op de God van Jezus, maar die is feitelijk afkomstig van een demon. Jezus' nabijheid neemt alle angst weg. Hij stapt bij de leerlingen aan boord en de wind gaat onmiddellijk liggen. Maar net als na de vermenigvuldiging van het brood, komen de leerlingen niet tot inzicht. Ze kunnen Jezus niet als de gever van het leven en de heerser over de dood zien. Maar als lezers moeten we deze Jezus erkennen als degene die onze honger stilt en ons vergezelt op onze turbulente, hachelijke levensweg. Met hem aan boord kan geen demonische macht ons van het leven en de verbinding met God afhouden, en komen we zeker veilig aan de overkant.



Registratieplicht voor de vieringen

U kunt zich nog voor zondag 10 januari registreren.

Het aantal personen dat mag deelnemen aan een viering bedraagt slechts dertig mensen. De consequentie is, dat men zich vooraf dient aan te melden /registreren.

Indien u zich niet vooraf registreert, loopt u de kans dat als u bij de kerk komt zonder registratie, de toegang wordt geweigerd omdat het maximum van dertig personen al is bereikt.

Op de website van uw eigen parochie vindt u meer informatie en hoe u zich kunt registreren:

< klik op de link hieronder >:



H. Drie-Eenheid



Emmaüsgangers



Sint Joris



St. Augustinus



O.L.V. v. Lourdes

Parochienieuws / websites

Wilt u meer lezen van uw eigen parochie of van de andere parochies, dan vindt u hieronder de links naar de parochiewebsites:

H. Drie-Eenheid	Emmaüsgangers	Sint Joris
St. Augustinus		O.L.V. van Lourdes

Geen mail meer ontvangen / Suggesties

Indien u geen gebruik meer wil maakt van deze berichtenservice, kunt u ons een mail sturen. Dan verwijderen wij uw e-mailadres uit de databank.

Ook als u op- of aanmerkingen heeft of suggesties, dan horen wij dat graag van u. U kunt uw e-mail sturen aan: info@hmariamagdalen.nl

De Nieuwsbrief is ook te lezen via deze link: [< Nieuwsbrief >](#)

De Nieuwsbrief is een service van de

R.K. Federatie H. Maria Magdalena ~ Reyerdijk 67 ~ 3079 NC Rotterdam ~ 010-4838390

e-mail: info@hmariamagdalen.nl website: www.hmariamagdalen.nl

Deze e-mail is verzonden aan {{email}}. • Als u geen nieuwsbrief meer wilt ontvangen, kunt u zich [hier afmelden](#). • Voor een goede ontvangst voegt u info@hmariamagdalen.nl toe aan uw adresboek.

