



Onderwerpen:

- Viering woensdag 30 december
- Nieuwjaarsvieringen
- Registratie blijft verplicht

Geachte {{aanhef}} {{volledigeachternaam}},
Naar aanleiding van verzoeken om sneller op de hoogte gebracht te worden van actuele zaken, sturen wij u het volgende bericht.

Eucharistieviering woensdag 30 december 19:00 uur



**Eucharistieviering
Woensdag 30 december
Thema: Niet van deze wereld**

**Viering via de live-stream
(aanvang 19:00 uur):
<klik op de afbeelding links>**

**< klik hier om het boekje van
de viering te openen >**

Anna de Profetes

Anna was een van de weinigen die Christus herkende als Messias, samen met Simeon. Anna had via een Engel gehoord over de geboorte van

Christus. Anna werd als vroom en rechtvaardig beschreven. Ze (zo lijkt) was een bekende in de tempel.

Van Simeon en Anna wordt verondersteld dat ze elkaar kenden. Ze waren beide op leeftijd. Toen Simeon de zegen uitsprak over het kindje Jezus. Was Anna daar en luisterden. Anna kende de belofte uit het OT over de komst van de Messias. Haar verlangen om Hem te zien ging in vervulling toen ze bezig met het vervullen van haar taken in de tempel.

Anna verschijnt in een paar verzen van het evangelie van Lucas, maar haar toevoeging daar verhoogt het belang van haar leven en getuigenis. Ze werd door God gezegend om 1 van een handjevol getuigen te zijn die het belang van Jezus geboorte kenden en begrepen. Ze maakte hier ook geen geheim van.

Anna was een profetes. Lucas introduceert haar als volgt:

Er was daar ook een profetes Anna Lucas 2:36.

Haar naam betekend in het Hebreeuws het zelfde als *Hanna*. Wat betekend Genade.

Profetes betekend hier niet waarzegster of toekomst voorspeller. Het betekend simpel weg dat Anna sprak over Gods woord en God woord deelde met wie het wilde horen. Anna sprak tot vrouwen. Wellicht was het een vrouw die bemoedigingen deelde met andere vrouwen die naar de tempel kwamen.

In het Oude Testament worden maar 5 vrouwen profetes genoemd. Mirjam in Exodus 15:20; Debora in Richteren 4:4; Chulda in 2 Koningen 22:14; Noadja in Nehemia 6:14 Jesaja's vrouw in Jesaja 8:3.

Anna bediende God, door Zijn woord te vertellen aan anderen om haar heen. Het is niet zo dat God tot haar had gesproken. Anna de dochter van Fanuel uit de stam Aser. Haar stamboom wordt gegeven omdat die nogal ongewoon was. Aser was de achtste zoon van Jacob. Hij was van het nageslacht van Zilpa. Lea's dienstmeisje en Jacob's bijvrouw (Gen 30:12-13)

De stam Aser leefde in het afvallige Noordelijke koninkrijk van Israël. Bijzonder dus dat Anna toch zo'n bijzondere rol speelt in de Bijbel.

Anna was hoogbejaard toen Jezus werd geboren. Ze was een weduwe. 7 jaar na dat ze getrouwd was overleed haar man. Ze is nooit hertrouwd. Het leven als weduwe was in die tijd niet makkelijk, zeker niet als je geen kinderen had. Het is aannemelijk dat Anna arm was. Een van de redenen waarom Paulus jonge weduwe aanspoorde om weer te hertrouwen (1 Tim 5:14) was om de kosten van de kerk te drukken. Zij zorgde voor de weduwe. Ze had geen luxe leven en er staat ook in Lucas 2:37 dat ze God dag en nacht diende met vasten en bidden. Ook geeft Lucas aan dat ze altijd in de tempel was. Anna lijkt dus een zeer geestelijke vrouw. Die tegen allen sprak.

Nieuwjaarsvieringen

Behalve dat het een goed gebruik is om met Oudejaars- en Nieuwejaarsvieringen het oude jaar te bespiegelen en voorzichtige te kijken naar de (nabije) toekomst is 1 januari ook een Hoogfeest: Op deze dag viert de Rooms-Katholieke Kerk dat Maria, uit wie Jezus werd geboren, waarachtig moeder van God is (Theotokos).

Het feest van de Heilige Maria, Moeder van God ("Sanctae Dei Genetricis Mariae" in het Latijn) is een hoogfeest binnen de Rooms-Katholieke Kerk dat valt op 1 januari, de octaafdag van Kerstmis. Het is een van de verplichte feestdagen

In de volgende Nieuwsbrief komen we hier op terug.

Wilt u één van deze vieringen bijwonen, klik op een van buttons hieronder:



Parochie H. Drie-Eenheid
H. Kruisvindingkerk



Parochie de
Emmaüsgangers



Parochie O.L.V. van Lourdes
St. Bavokerk



Registratieplicht voor de (bijzondere) vieringen blijft verplicht

Voor de Nieuwjaarsvieringen moet u zich vooraf (en apart) registreren (zie hierboven)

En u kunt zich ook nog voor zondag 3 januari registreren.

Het aantal personen dat mag deelnemen aan een viering bedraagt slechts dertig mensen. De consequentie is, dat men zich vooraf dient aan te melden /registreren.

Indien u zich niet vooraf registreert, loopt u de kans dat als u bij de kerk komt zonder registratie, de toegang wordt geweigerd omdat het maximum van dertig personen al is bereikt.

Op de website van uw eigen parochie vindt u meer informatie en hoe u zich kunt registreren: < klik op de link hieronder >:



H. Drie-Eenheid



Emmaüsgangers



Sint Joris



St. Augustinus



O.L.V. v. Lourdes

Parochienieuws / websites

Wilt u meer lezen van uw eigen parochie of van de andere parochies, dan vindt u hieronder de links naar de parochiewebsites:

H. Drie-Eenheid	Emmaüsgangers	Sint Joris
St. Augustinus		O.L.V. van Lourdes

Geen mail meer ontvangen / Suggesties

Indien u geen gebruik meer wil maakt van deze berichtenservice, kunt u ons een mail sturen. Dan verwijderen wij uw e-mailadres uit de databank.

Ook als u op- of aanmerkingen heeft of suggesties, dan horen wij dat graag van u.

U kunt uw e-mail sturen aan: info@hmariamagdalen.nl

De Nieuwsbrief is ook te lezen via deze link: [< Nieuwsbrief >](#)

De Nieuwsbrief is een service van de

R.K. Federatie H. Maria Magdalena ~ Reyerdijk 67 ~ 3079 NC Rotterdam ~ 010-4838390

e-mail: info@hmariamagdalen.nl website: www.hmariamagdalen.nl

Deze e-mail is verstuurd aan {{email}}. • Als u geen nieuwsbrief meer wilt ontvangen, kunt u zich [hier afmelden](#). • Voor een ontvangst voegt u info@hmariamagdalen.nl toe aan uw adresboek.