



Onderwerpen:

- 3e Zondag van de Advent
- Vier Kerstmis
- Registreren blijft verplicht

Geachte {{aanhef}} {{volledigeachternaam}},
Naar aanleiding van verzoeken om sneller op de hoogte gebracht te worden van actuele zaken, sturen wij u het volgende bericht.

3e zondag van de Advent

Eucharistieviering, 13 december 10:00 uur

Verheug u!



< Klik op de afbeelding >
om de live-stream te volgen



Thema:

Verheug u! Maar... alert zijn en uitkijken.

bron: www.kerknet.be

Wij leven tegenwoordig in een selfiecultuur. Mensen plaatsen zichzelf graag in het centrum. Dan staat de figuur van Johannes de Doper die het evangelie (Johannes 1, 6-8, 19-28) ons op de derde adventszondag presenteert daar wel haaks op.

Hij wijst juist weg van zichzelf. De camera staat niet op hem zelf gericht. Hij wijst naar iemand anders, naar iemand die sterker is dan hij. Ook dat hoor je niet vaak. We hebben moeite om te erkennen dat iemand beter of sterker is dan wijzelf. Maar Johannes kent zijn plaats en zending. Hij is een wegbereider. Hij maakt mensen ervan bewust dat ze alert moeten zijn en uitkijken. Hij wekt verlangen. En ook dat is sterk. Kunnen wij dat ook voor elkaar zijn? Mensen die bij elkaar het verlangen opwekken naar een toekomst die goed is voor iedereen? Mensen als Johannes de Doper, die ons gevoelig maken voor wat er nodig is om de ommekeer naar die toekomst

mogelijk te maken.

Trouw aan mensen

Johannes had daarbij de kracht en de bescheidenheid om te zeggen: niet ik ben het. Maar hij die na komt! En je zult hem herkennen: hij zal dopen met het vuur van de Geest. Gods Geest zal in hem aanwezig zijn en zijn woorden en daden bezielen. Je zult je niet kunnen vergissen: waar hij komt zal er aandacht zijn voor armen en zieken, hij zal mensen vertrouwen in zichzelf geven door een God te verkondigen die hen aanvaardt en liefheeft, geen veroordelende God. Niet het programma waar je als politicus veel stemmen mee zou halen. Maar in zijn verdere leven zullen we zien dat Jezus trouw blijft aan zijn programma, of beter gezegd: trouw blijft aan mensen.

Ook nu, zoals Johannes

Als wij vandaag na twintig eeuwen nog altijd Kerk vormen in zijn naam, dan is het omdat velen getracht hebben, met vallen en opstaan, vlees en bloed te geven aan die Jezus. Omdat ze als echte Johannessen getuigen van hem, die alle moeite van de wereld waard is om na te volgen en hem een plaats te geven in je leven. Waar zijn ze, die mensen, vragen we ons misschien af? De woorden van Johannes uit het evangelie gelden nog altijd: "Midden onder u staat hij die gij niet kent." Hij is er, waar mensen het opnemen voor elkaar en gestalte geven aan Gods liefde, in kleine daden van solidariteit. Midden onder ons staat hij, in acties zoals die van Welzijnzorg, in de creativiteit van mensen om ook in deze periode van behoedzame contacten toch wegen naar elkaar te vinden. Laten we hem herkennen en naar het licht wijzen. Allemaal een beetje Johannes de Doper. Niet om de aandacht op onszelf te vestigen, maar om hem in het midden te plaatsen wiens komst we met Kerstmis zullen vieren. Ook al zal de beleving van die kerst dit jaar anders gekleurd zijn...

Voor het meelezen (het boekje) van de viering < [klik hier om te openen](#) >

Vier Kerstmis!

Kerstmis is te belangrijk om het niet te vieren. U vindt op deze website handige links en downloads die u helpen om Kerstmis ook thuis te kunnen vieren. Doe mee, Vier Kerstmis!

Kort Coronanieuws

We wachten op de uitkomsten van het overleg tussen de minister met de bisschoppen. Zo snel als mogelijk is, na 15 december, worden de uitkomsten bekend gemaakt.



< klik op de afbeelding >
om naar www.vierkerstmis.nl te gaan.

Registratieplicht blijft verplicht

U kunt zich vanaf maandag voor zondag 20 december registreren.

Het aantal personen dat mag deelnemen aan een viering bedraagt slechts dertig mensen. De consequentie is, dat men zich vooraf dient aan te melden /registreren.

Indien u zich niet vooraf registreert, loopt u de kans dat als u bij de kerk komt zonder registratie, de toegang wordt geweigerd omdat het maximum van dertig personen al is bereikt.



Op de website van uw eigen parochie vindt u meer informatie en hoe u zich kunt registreren: < klik op de link hieronder >:



H. Drie-Eenheid



Emmaüsgangers



St. Joris



St. Augustinus



O.L.V. v. Lourdes

Parochienieuws / websites

Wilt u meer lezen van uw eigen parochie of van de andere parochies, dan vindt u hieronder de links naar de parochiewebsites:

H. Drie-Eenheid	Emmaüsgangers	Sint Joris
St. Augustinus		O.L.V. van Lourdes

Geen mail meer ontvangen / Suggesties

Indien u geen gebruik meer wil maakt van deze berichtenservice, kunt u ons een mail sturen. Dan verwijderen wij uw e-mailadres uit de databank.

Ook als u op- of aanmerkingen heeft of suggesties, dan horen wij dat graag van u.

U kunt uw e-mail sturen aan: info@hmariamagdalen.nl

De Nieuwsbrief is ook te lezen via deze link: < [Nieuwsbrief](#) >

De Nieuwsbrief is een service van de

R.K. Federatie H. Maria Magdalena ~ Reyerdijk 67 ~ 3079 NC Rotterdam ~ 010-4838390

e-mail: info@hmariamagdalen.nl website: www.hmariamagdalen.nl

Deze e-mail is verzonden aan {{email}}. • Als u geen nieuwsbrief meer wilt ontvangen, kunt u zich [hier](#) afmelden. • Voor een goede ontvangst voegt u info@hmariamagdalen.nl toe aan uw adresboek.