



Onderwerpen:

- 1e Zondag van de Advent
- Vier Kerstmis
- Registreren blijft verplicht

Geachte {{aanhef}} {{volledigeachternaam}},
Naar aanleiding van verzoeken om sneller op de hoogte gebracht te worden van actuele zaken, sturen wij u het volgende bericht.

2e Zondag van de Advent Eucharistieviering 6 december, 10:00 uur



Baan een weg!

< klik op de afbeelding > om de live-stream te volgen

Thema:

Baan een weg

bron: www.kerknet.be

“Ik heb goed nieuws voor u.” Als iemand zich zo bij ons aandient, spitsen we de oren. Want goed nieuws, daar kijken we naar uit, meer dan ooit. Het goede nieuws waarover het hier gaat, heeft natuurlijk met de Advent te maken. We zijn die vorige zondag gestart, weliswaar in de bijzondere omstandigheden die onze samenleving nu in de ban heeft, zonder kans om fysiek vierend met elkaar samen te komen in onze kerken. We ervaren dat allen als een echt gemis. Sterker

dan ooit staat daardoor onze verwachting gespannen op een hoopvol teken dat het duister van de tijd doorbreekt. De Advent krijgt daardoor nog meer dan anders zijn ware betekenis: het uitzien naar een teken dat God om ons geeft. Want dat zou pas echt goed nieuws zijn.

Troost mijn volk

Stel je een volk voor dat verdreven is van zijn grond en wortels. Zoals dat helaas vele malen in de geschiedenis met mensen is gebeurd. Denken we maar terug aan wat de voorbije jaren gebeurd is met de Rohingya in het verre Azië. In hun eigen land, Myanmar, werden ze met dodelijk geweld verdreven. In het straatarme buurland Bangladesh is er voor hen evenmin toekomst. Zoiets overkwam ook het joodse volk vele eeuwen tevoren. Ze leven in ballingschap in een ver vreemd land, hunkerend naar een nieuwe toekomst. En dan klinkt plots een stem: “Troost, troost toch mijn volk, zegt God, spreek Jeruzalem moed in.” God laat zijn volk niet in de steek. Als dat geen goed nieuws is. Wat die troost concreet betekent, vernemen we er ook bij: het volk mag niet bij de pakken blijven zitten, het is een aansporing om rechte wegen te gaan, de verbinding met God weer te herstellen. Zo alleen zal het volk Gods droom met hen weer herkennen. Ook voor ons houden die woorden een oproep in. Hoe houden wij de band met God levend, hier en nu, zodat wij Hem herkennen waar Hij ons tegemoet komt, ook in de bijzondere tijd met al zijn beperkingen waarin we nu zijn? Horen wij de oproep van Welzijnszorg in deze adventstijd om barmhartig te zijn voor mensen in armoedesituaties?

Een begin

Goed nieuws wil ons ook het evangelie van de tweede adventszondag brengen. We lezen het begin van het Marcusevangelie (Marcus 1, 1-8) waaruit we het komende liturgisch jaar nog meer zullen horen - als we weer mogen samenkomen. De eerste woorden van een boek zijn altijd belangrijk. Ze zetten de toon, ze moeten tot verder lezen aansporen. Marcus houdt zijn aanhef kort en krachtig: “Hier begint de blijde boodschap van Jezus Christus.” Hij heeft voor ons een blijde boodschap. In het Grieks is dit euangelion, ons woord ‘evangelie’ is eraan ontleend. Evangelie betekent goed nieuws, blijde boodschap.

Wordt vervolgd

Dat goede nieuws hangt niet zomaar in de lucht. Het zal ons gebracht worden in een mens, in Jezus. Een mens die te maken heeft met God, want Marcus noemt hem de ‘zoon van God’. Welk goed nieuws die zoon van God ons zal brengen, zal duidelijk worden in het verdere vervolg van het evangelie, in de vele verhalen die over hem gaan. Maar nu al is duidelijk: in deze Jezus zal het gebeuren. Met hem maakt God een nieuw begin. Als dat geen goed nieuws is. Het mag ons verheugen en reeds een straal licht brengen in de tijdelijke donkerte die ons omringt.

Voor het meelesen (het boekje) van de viering < [klik hier om te openen](#) >

Vier Kerstmis!

De website Vierkerstmis.nl is aangevuld met onder meer enkele nieuwe downloads. Zo kunnen bezoekers nu een gratis ontwerp downloaden voor een kerstkaart in de huisstijl van Vier Kerstmis (afbeelding). Met de oproep Vier Kerstmis nodigen de Nederlandse Bisschoppen iedereen uit om ondanks Covid-19 toch Kerstmis mee te vieren, als er geen plek is in de kerk, dan thuis in eigen kring.



< klik op de afbeelding > om naar www.vierkerstmis.nl te gaan.

Verstuur een kerstkaart

De Vier Kerstmis-kerstkaart die beschikbaar is als download, is printbaar op bijvoorbeeld fotopapier. Er blijft ruimte over om een eigen, handgeschreven tekst toe te voegen aan de binnenzijde als de kaart gevouwen is. De kerstkaart wordt daarnaast ook als drukbestandje aangeboden voor degenen die er zelf meerdere willen laten drukken. In deze tijd van Covid-19, met alle beperkingen op het gebied van familie- en vriendenbezoek, is het krijgen van een kerstkaart een lichtpunt. Versturen dus!

Bestseller als download

Verder wordt bezoekers van Vierkerstmis.nl gratis het boekje Van Allerheiligen tot Kerstmis aangeboden. Deze recente bestseller van uitgeverij Adveniat is door uitgever Leo Fijen voor dit doel beschikbaar gesteld. Het is een boekje voor iedereen die in de Advent toe wil bidden naar Kerstmis. Met bijdragen van onder anderen mgr. J. Hendriks, bisschop van Haarlem-Amsterdam, Herman Finkers, Anselm Grün en Antoine Bodar.

#Nietalleen kaarsje

Ook is een link toegevoegd naar de decemberactie van #NietAlleen. Dit platform is interkerkelijk opgezet in de eerste maanden van de Covid-19 pandemie als online plek waar mensen hulp kunnen aanbieden maar ook kunnen vragen. Voor de maand december is er de campagne: ‘Je hoeft het #Nietalleen te doen!’. Onderdeel daarvan is het uitdelen van een #Nietalleen kaarsje. Dat werkt dan als volgt:

- Bezoek iemand in je omgeving en laat weten dat je er voor die persoon bent. Neem een kaarsje mee – een mooie herinnering voor degene die je bezoekt én een symbool van licht en hoop.
- Maak er een #Nietalleen kaarsje van met een kaarswikkels en/of kaartje. Te bestellen of uit te printen via de site van #Nietalleen.
- Vraag of degenen die je bezoekt de kaars elke avond achter hun raam willen branden als teken van verbonden zijn (en doe dat zelf ook!)

Registratieplicht blijft verplicht

U kunt zich vanaf maandag voor zondag 13 december registreren.

Het aantal personen dat mag deelnemen aan een viering bedraagt slechts dertig mensen. De consequentie is, dat men zich vooraf dient aan te melden /registreren.

Indien u zich niet vooraf registreert, loopt u de kans dat als u bij de kerk komt zonder registratie, de toegang wordt geweigerd omdat het maximum van dertig personen al is bereikt.



Op de website van uw eigen parochie vindt u meer informatie en hoe u zich kunt registreren:

< klik op de link hieronder >:



H. Drie-Eenheid



Emmaüsgangers



St. Joris



St. Augustinus



O.L.V. v. Lourdes

Parochienieuws / websites

Wilt u meer lezen van uw eigen parochie of van de andere parochies, dan vindt u hieronder de links naar de parochiewebsites:

H. Drie-Eenheid	Emmaüsgangers	Sint Joris
St. Augustinus		O.L.V. van Lourdes

Geen mail meer ontvangen / Suggesties

Indien u geen gebruik meer wil maakt van deze berichtenservice, kunt u een mail sturen. Dan verwijderen wij uw e-mailadres uit de databank.

Ook als u op- of aanmerkingen heeft of suggesties, dan horen wij dat graag van u.

U kunt uw e-mail sturen aan: info@hmariamagdalen.nl

De Nieuwsbrief is ook te lezen via deze link: < [Nieuwsbrief](#) >

De Nieuwsbrief is een service van de

R.K. Federatie H. Maria Magdalena ~ Reyerdijk 67 ~ 3079 NC Rotterdam ~ 010-4838390

e-mail: info@hmariamagdalen.nl website: www.hmariamagdalen.nl

Deze e-mail is verzonden aan {{email}}. • Als u geen nieuwsbrief meer wilt ontvangen, kunt u zich [hier afmelden](#). • Voor een goede ontvangst voegt u info@hmariamagdalen.nl toe aan uw adresboek.

