



Onderwerpen:

- **MMM nr. 07 van 2020 is uit**
- **Vrijwillige bijdrage**
- **16e Zondag door het jaar: Samen opgroeien**
- **Enkele vragen m.b.t. aanmelding en reservering**

Geachte {{aanhef}} {{volledigeachternaam}},
Naar aanleiding van verzoeken om sneller op de hoogte gebracht te worden van actuele zaken, sturen wij u het volgende bericht.



**MMM
06-2020
is uit**



< klik op de afbeelding >
om het nieuwe MMM te lezen

Het nieuwe MMM is uit. 22 juli is de feestdag van de patrones van de federatie. Het zou best wel eens tijd worden om hier meer (feestelijke) aandacht aan te schenken. Helaas komt het er ook dit jaar niet van omdat we nog steeds met coronamaatregelen te maken hebben. Grote feesten met volle kerken zitten er voorlopig nog niet in. We zijn al blij dat we meer mensen mogen ontvangen.

Wilt u toch ook het gedrukte exemplaar ontvangen, als u dat niet ontvangt, neem dan contact op met uw eigen parochiesecretariaat.

De sluitingsdatum voor de kopij van MMM nr. 07-2020 is: 3 augustus 2020.

Deze verschijnt op 25 augustus 2020.

Indien u kopij heeft, maar het niet op tijd kunt inleveren, neem dan contact op met uw lokale redactie.



Vrijwillige bijdrage voor het MMM

Wij willen u graag op de hoogte blijven houden met nieuws en interessante artikelen. Maar, dat kost ook geld. Vaak wordt gedacht dat het MMM een stuk dunder is, dan de oude vertrouwde parochiebladen. Dat is gelukkig niet zo, anders hadden wij de overstap nooit gemaakt.

Wij proberen ook zo zuinig mogelijk te zijn, want de financiële posities van de parochies staan behoorlijk onder druk. De kosten stijgen, maar de inkomsten uit collectes en andere kerkelijke bijdragen stijgen niet in gelijke mate.

Daarom proberen wij met advertentie-inkomsten de kosten voor het MMM zo laag mogelijk te krijgen. Echter het overtuigen van bestaande en het werven van nieuwe adverteerders kost meer tijd dan verwacht.

Naast de advertentie-inkomsten rekenen wij ook op uw financiële bijdrage! Wij willen proberen om het MMM kostenneutraal te krijgen. Dan kunnen wij garanderen dat ook in de toekomst u het MMM blijft ontvangen.

Wij dachten dat een bijdrage van € 1,00 per uitgave redelijk is. Er verschijnen tien MMM's per jaar. Voor de één is € 10,00 echter nog steeds een flink bedrag en voor de ander is dat een "kooptje". Daarom vragen wij of u naar eigen draagkracht ons financieel wilt steunen.

U kunt uw bijdrage overmaken op IBAN:

NL61 RABO 0167 8693 88

t.n.v. RK Federatie H. Maria Magdalena, o.v.v. gift t.b.v. MMM

Als het nieuws, van uw eigen parochie en de federatie, u iets waard is..... dan zien wij uw bijdrage(n) gaarne tegemoet!

P.S. uw bijdrage wordt als gift aangemerkt en kunt u mogelijk aftrekken bij uw belastingaangifte.

Vrijwillige bijdrage

U bent het misschien al een beetje van ons gewend dat wij u vragen om het MMM te sponsoren. Ook dit jaar komen we met die vraag bij u. Eigenlijk wilden wij wachten met die vraag totdat de coronacrisis voorbij is. Maar, zoals het zich nu laat aanzien, kan dat nog best enige tijd gaan duren. Daarom dus nu maar vlak voordat de vakantieperiode aanbreekt.

Op pagina 6 en 7 leest u er meer over.

Als u op de afbeelding hierboven klikt, komt de tekst beter in beeld. Bij voorbaat al heel hartelijk dank voor uw steun.



16e Zondag door het jaar Samen opgroeien

Viering via de live-stream volgen (aanvang 10:00 uur):
< klik op de afbeelding links >

Deze zondag vormt een vervolg op de vorige: opnieuw een parabel uit Matteüs 13, deze keer over de tarwe en het onkruid. In beeldende taal beschrijven Oud Testament en evangelie de almacht van God die zich het meest treffend manifesteert in zijn eindeloos geduld, zijn zachtheid en goedertierenheid.

De antwoordpsalm 86 trekt de diepe inhoud van de lezing uit Wijsheid verder. De lezing over Gods macht die zich openbaart in zachtheid en zorg, eindigt op de uitspraak dat God aan de zondaar altijd weer kans tot inkeer biedt. Als antwoord klinkt daarom: Gij zijt goed en genadig, Heer (P 112).

Gelijkenissen zijn een typisch joodse manier van vertellen waarbij een ethische of morele vraag aan de orde gesteld wordt. Het zijn meestal korte alledaagse verhalen die nauw aansluiten bij de ervaringswereld van het leven van alledag. Toch zitten er in elke gelijkenis één of meerdere verrassende wendingen, die bedoeld zijn om mensen aan het denken te zetten. Eigenlijk nodigt een gelijkenis uit om

met elkaar in gesprek te gaan over de verschillende aspecten van een onderwerp. En dat zien wij ook aan de gelijkenis over het onkruid tussen het koren. Jezus vertelt de gelijkenis en geeft daarna een uitleg van de gelijkenis passend in de tijd en de situatie van de leerlingen op dat moment.

Jezus gebruikt deze vorm van vertellen meestal om iets van de betekenis van het Koninkrijk van God te vertellen. Hoe kun je dat voorstellen? Met het Koninkrijk der hemelen wordt in de tijd van Jezus een wereld van recht en gerechtigheid bedoeld, waar alles zo gebeurt, zoals God het bedoeld heeft. Het is de opdracht van den mens om hieraan te werken, reeds nu in deze wereld en hier in onze werkelijkheid. Het Koninkrijk van God hier op aarde, heel dichtbij. Echter, de werkelijkheid is vaak behoorlijk weerbarstig, zeker als het om het gevecht met het kwaad gaat. In hoeverre heeft de mens de hulp van God en de hoop op genade nodig en is het Koninkrijk überhaupt te bereiken? Is het Koninkrijk niet sowieso verbonden met een belofte voor de toekomst, met Gods ingrijpen en met de dag van het oordeel?

< klik hier om het boekje van de viering te openen >



Foto: Ramon Mangold

Enkele veel gestelde vragen met betrekking tot aanmelding en reservering in het protocol 'Kerkelijk leven op anderhalve meter'

Op 10 juli is op rkkerk.nl een nieuwe versie van het protocol 'Kerkelijk leven op anderhalve meter' gepubliceerd. Parochies zijn daarmee aan het werk gegaan en hebben aanvullend enkele vragen gesteld met betrekking tot aanmelding en reservering. Deze

worden hieronder beantwoord.

1. Moeten namen of contactgegevens geregistreerd worden bij aanmelding aan de deur?

Dit mag wel, maar het is niet verplicht. Aanmelden bij de deur is nodig om het aantal aanwezigen te kunnen tellen, om de gezondheidsvraag te kunnen stellen ('checkgesprek') en om mensen te wijzen waar ze kunnen zitten. Maar een parochie is niet verplicht om contactgegevens bij te houden, ook niet voor een eventueel GGD- contactonderzoek.

2. Moeten namen of contactgegevens geregistreerd worden bij reservering vooraf?

Reserveren vooraf is nodig als meer dan 10 personen worden verwacht dan de maximale capaciteit. Maar ook dan is, net als bij aanmelding aan de deur, het noteren van namen of contactgegevens niet verplicht. Het mag wel bijvoorbeeld omdat de parochie voor het begin van de viering wil verifiëren of degene die wil deelnemen tevoren heeft gereserveerd.

Een andere reden om namen te noteren kan zijn dat voor een viering op een bepaald tijdstip meer belangstellenden zijn dan beschikbare plaatsen. In dat geval kan het bijhouden van een namenlijst helpen bij het opstellen van een wachttijst voor een volgende viering en bij een eerlijke verdeling van de beschikbare plaatsen.

3. Als een parochie persoonsgegevens heeft vastgelegd bij aanmelding of reservering hoe lang mogen deze dan worden bewaard?

Dat hangt af van...

4. Als de parochie bij reservering of aanmelding wél namen heeft genoteerd en binnen de bewaartermijn wordt benaderd voor een GGD-contactonderzoek naar aanleiding van een besmetting, hoe moet dan worden gehandeld?

Ga te allen tijde zorgvuldig om...

< Klik hier om de volledige tekst te lezen >

De enige parochie binnen de federatie waarvoor van tevoren geregistreerd moet worden is de St. Augustinus: **< klik voor aanmelden of meer info hier >**

Parochienieuws / websites

Wilt u meer lezen van uw eigen parochie of van de andere parochies, dan vindt u hieronder de links van de parochiewebsites:

H. Drie-Eenheid	Emmaüsangers	Sint Joris
St. Augustinus		O.L.V. van Lourdes

Geen mail meer ontvangen / Suggesties

Indien u geen gebruik meer wil maakt van deze berichtenservice, kunt u ons een mail sturen. Dan verwijderen wij uw e-mailadres uit de databank. Ook als u op- of aanmerkingen heeft over suggesties, dan horen wij dat graag van u. U kunt uw e-mail sturen aan: info@hmariamagdalena.nl

De Nieuwsbrief is ook te lezen via deze link: **< Nieuwsbrief >**

De Nieuwsbrief is een service van de
R.K. Federatie H. Maria Magdalena ~ Reyerdijk 67 ~ 3079 NC Rotterdam ~ 010-4838390
e-mail: info@hmariamagdalena.nl website: www.hmariamagdalena.nl

Deze e-mail is verzonden aan {{email}}. • Als u geen nieuwsbrief meer wilt ontvangen, kunt u zich [hier afmelden](#). • Voor een goede ontvangst voegt u info@hmariamagdalena.nl toe aan uw adresboek.

